

## **ראיון עם ראש כולל "שערים המצויינים" רחובות הרה"ג רונן גולן שליט"א**

עקב ההדים הנרחבים בעירנו לפעילות המבורכת של כולל "שערים המצויינים" (רח' התחיה 1 רחובות) שע"י מוסדות "דרכי תורה" קיימנו ראיון מיוחד עם ראש הכולל הרה"ג רונן גולן שליט"א מח"ס "רינונה של תורה" ותלמידו של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א רבה של רמת השרון.

**שאלה: שמענו רבות על הכולל ורצינו לשאול מהי ייחודיותו ומה היתה המטרה בהקמתו?**

**תשובה:** הכולל נפתח בחודש אייר התש"ע לשם שתי מטרות עיקריות. הראשונה, לתת מענה לאברכים בני ישיבות ששאפתם לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ועדיים להוראה ולרבנות. והשניה, ליצור מסגרת מיוחדת לבעלי בתים מוכשרים שחפצים לקבל עליהם עול תורה ולהיות אברכים לכל דבר. יש להוסיף שכדי לייחד את הקבוצה הזו הענקנו לה את השם קבוצת "מבקשי ה'", ולדעתי שם זה משקף יותר מכל את ערכם הרב של אברכים אלו, שפרשו מעולם המעשה ונכנסו בעוז לעולמה של תורה, כפי שנוכחים אנו לראות מידי יום ביום בהתפעלות ובהערכה רבה.

**שאלה: בדרך כלל יש כוללים מיוחדים לאברכים או לבעלי בתים, כיצד אם כן שילבתם בין הדברים והאם הדבר הצליח?**

**תשובה:** פעמים רבות נשאלתי בשאלה זו ואני רגיל להשיב שמבחן התוצאה מוכיח שבסייעתא דשמיא אכן נוצר כאן שילוב נדיר וייחודי שלא קיים במקומות אחרים. לכל מסגרת יש אמנם את המאפיינים המיוחדים לה בסגנון הלימוד וכיוצא בזה, אך ההרמוניה השוררת בין כל הלומדים והאווירה של דביקות החברים והרעות ההדדית נפלאה ביותר. הצעירים תורמים את מרץ הנעורים וחדוות הלימוד, והמבוגרים מקרינים את חכמת החיים ואת הנסיון שצברו במשך השנים. יש לציין שבכולל לומדים אברכים מצויינים מהישיבות הטובות ביותר, כשיבת פונוביז', מיר-פרידמן, מאור התלמוד, ברכת אפרים ועוד.

**שאלה: הכולל שלכם מוגדר ככולל עיוני לתלמוד והלכה, מה מבטאת הגדרה זו?**

**תשובה:** אין זה סוד שיש שגורסים שאפשר ללמוד הלכה במהירות ובזמן קצר ללא להתעכב ולהעמיק ביסודות הענין ובשרשיו בסוגיות הגמרא ובראשונים. אך אנו הולכים בדרך שהורנו רבותינו שלימוד הלכה כמוהו כלימוד סוגיא לכל דבר וענין, בהתבוננות ובהעמקה ובהיקף הענין מתחילתו ועד להלכה למעשה, עם סיכום ממצה של כל השיטות. ואכן זכינו שמספר כוללים ביקשו לאחרונה להשתמש במראי מקומות המיוחד ובסיכומים שאנו מוציאים בכולל, ודבר זה מעיד על התועלת שבשיטה זו. מלבד כל זאת מתקיים בכל יום סדר לימוד מיוחד של בקיאות בהלכה, ובו לומדים משנה ברורה והלכה ברורה כסדר לפי ענין מסויים או בהלכות המועדים.

**שאלה: האם סדר היום של קבוצת "מבקשי ה'" דומה לזה של שאר האברכים?**

**תשובה:** אנו בנינו סדר יום ייחודי לאברכים אלו. בסדר הבוקר עוסקים אך ורק בלימוד גמרא, וזאת כדי להקנות את דרך הלימוד בצורה הטובה והמועילה ביותר. ובסדר שלאחר הצהריים עוסקים בלימוד הלכה בית יוסף ומשנה ברורה ואחרוני זמנינו הספרדים והאשכנזים כאחד. יש להדגיש שמדי יום מתקיימים שני שיעורים בשעה 10:30 וכן בשעה 15:30, בתחילת השיעורים אנו משוחחים בדברי אגדה וחיזוק ומוסר ופרשת השבוע, בדברים אקטואליים שנוגעים לחיי היום יום של כל אחד ואחד מאיתנו. ברצוני להוסיף ששיעורים אלו פתוחים לקהל הרחב, וכל מי שקורא שורות אלו ויש לו זמן פנוי במשך השבוע, מוזמן לבוא ולטעום משיעורים אלו, כפי שרבים אחרים משתתפים בהם מפעם לפעם ונהנים ומתחזקים.

**שאלה: בעלי בתים שקוראים את הראיון ויש להם רצון ללמוד בצורה רצינית אך חוששים להתחייב וללמוד יום שלם, מה יש לך לומר להם?**

**תשובה:** מנסיון אף פעם לא מפסידים. אני מציע לבעלי בתים אלו להגיע אלינו ללא התחייבות ולנסות ולטעום מהטעם המתוק של לימוד גמרא והלכה בחברותות ובקבוצות קטנות עם שיעורים מסודרים. מה גם שכפי שכבר אמרתי המסגרת אינה מיועדת בדוקא ללומדים קבועים אלא אף למי שיש לו זמן פנוי במשך היום ושבוע, שאותו יכול הוא לנצל כדי לזכות וללמוד תורה שהיא מפתח הברכה הפרנסה הרפואה וההצלחה, ובודאי שזה עדיף מלבזבז את הזמן לריק וללא מטרה. ומן הנסיון אני יכול להעיד שדי בטעימה אחת כדי לחבר את האדם לטעם המתוק של לימוד התורה.

**שאלה: כידוע אם אין קמח אין תורה, כיצד מצליחים בהנהלת המוסדות לגייס תרומות במצב הכלכלי הקשה ששורר היום בעולם ובארץ?**

**תשובה:** ראשית, יותר משאדם תורם לתורה התורה תורמת לו. וזה בדוק ומנוסה שאדם שתומך בלומדי תורה זוכה לברכה בשיעור גדול יותר ממה שנתן וסייע, ויש סיפורי ישועות רבים שאירעו לידידי המוסדות העומדים לימיננו במסירות. דא עקא שאין הקומץ משביע את הארי, ובהנהלת המוסדות מוסרים נפש פשוטו כמשמעו כדי לתמוך בכל אברך ואברך בכבוד הראוי לבני עליה. שמות התורמים מוזכרים מידי יום ביומו! להצלחה ולרפואה ולכל ענין, ואף מקדישים את הלימוד לעילוי נשמת יקיריהם. כל אחד מן התורמים יודע שבתרומתו מסייע הוא לצמיחתם של רבנים ומורי הוראה שעתידיים להפיץ אורה של תורה בישראל, ואין זכות יותר גדולה מזו. ואני מקווה שדברים אלה יעוררו ויפתחו את ליבם של מוקירי התורה שיבואו ויסייעו מאונם והונם לשגשוג הכולל והמוסדות ב"ה.