

# אור עליון

יו"ל על ידי ארגון להפצת יהדות "נשמת כל חי"

לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי, שמואל משה בן אסתר טוטיאן, משה בן שרה בן-פורת, ת.נ.צ.ב.ה.

17 גיליון מס' 17 שנה שנייה | אייר תשע"א (תהא שנת אור עליון) גיליון מס' 17

054-848 6661 Mhbp52@etrog.net.il

## כבוד האדם

אנו נמצאים בעיצומם של ימי האבל הלאומי על פטירתם של עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, (דיני ימים אלו הבאנו במדור "פינת ההלכה"), אשר נפטרו בין חג הפסח ליום ל"ד לעומר (עיי' מ"ב תצ"ג, ז).

חז"ל מבארים כי סיבת מותם הטראגית הייתה משום "שלא נהגו כבוד זה בזה" (יבמות סב, ב). חכמי המוסר מבארים מדוע תלמידי רבי עקיבא נפטרו דווקא בימים אלו? מאחר וימים אלו שבין פסח לחג השבועות הינם ימי "ספירת העומר" - ימי הכנה לקבלת התורה. ומאחר ואחד היסודות החשובים והעיקריים של התורה הינו מערכת המצוות שבין אדם לחברו, ואחת המטרות החשובות של התורה היא שכל אדם ייתן יחס חם ומכובד לזולת. משום כך, הייתה מוטלת חובה מיוחדת על תלמידי ר"ע "בימים אלו", בהתכוננם לקבלת התורה, להיזהר זהירות יתירה בכבוד חבריהם. ומשלא נהגו כך פגעה בהם מידת הדין דווקא בימים אלו. למדנו, שכל משפטי תורתנו הקדושה מכוונים להרבות שלום וכבוד בין אדם לחברו.

החייב לכבד את הזולת על פי התורה מתייחס לכל אדם ואדם באשר הוא, וכולל גם את האדם הפחות שבבריות. כפי שמשנתקף מדברי רש"י (במדבר כ"ג, ב) בשם המדרש, שהקב"ה חס על כבודו של... "בלעם הרשע". והרי ידוע שבלעם רצה לקלל את עם ישראל ולכלותם בקללתו, ומשמש בפי חז"ל סמל לאדם רע ושפל עם מידות רעות במיוחד (עיי' אבות ה, ט). נלמד מכך בקל וחומר, את חובת הזהירות בכבודם של אחינו היהודים היקרים גם אם לצערנו סטו מדרך התורה והמצוות.

כל כך מקפידה התורה על כבודם של הבריות, עד שאומרת הגמרא (כתובות ס"ב, ב) מאמר מזועזע ביותר: "נוח לו לאדם [עדיף לאדם] שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו [עיי' את חבירו] בריבים". מדהים! עדיף להישרף כדי שלא לבייש את השני!! והגמרא שם מספרת על "מר עוקבא" שעשה כן הלכה למעשה, וכך היה המעשה: מר עוקבא היה רגיל בכל יום ליתן לעני אחד 4 זוזים, וכדי שהעני לא יראנו ויתבייש הוא היה משחיל את המעות דרך מפתן הדלת. באחד הימים חיכה העני מעבר לדלת כדי לגלות את זהות הנותן, וברגע ששלשל מר עוקבא את הכסף בדלת החל העני לפתוח את הדלת. מששמע מר עוקבא את הרשרוש בדלת מייד ברח והתחבא... תוך תנור חם ורותח, ובתוכו גחלים לוחשות. מדהים ביותר!!

חז"ל מדגישים שעל האדם לנהוג זהירות יתירה בשמירת כבוד אשתו, כמו שאמרו בגמרא (ב"מ נ"א, א): "אמר רב, לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו [שלא לצער את אשתו], שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה [ה' ממחר להעניש את המצער]". עוד אמרו חז"ל שם: "לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. וזהו שאמר רבא לתושבי העיר מחווא: 'כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו'. למדנו גם סגולה נפלאה לעושר - לכבד את האשה.

# מלחמת העולם השלישית

איתם. והם [המוסלמים והנוצרים] יבואו לכבוש הארץ מיד ישראל. אבל בבואם יעשה ביניהם מהומה, וילחמו איש באחיו, היינו אדום וישמעאל ילחמו זה בזה, מפני שאמונתם מופרדת [אלו מוסלמים ואלו נוצרים]. ושם ישפוט ה' אותם בחרב ובדם... כולם ילכו לאבדון". עד כאן. עוד למדנו מדבריו שסופה של התאספות העמים נגד ישראל תהא לרעתם, כדי שבשערי ירושלים ילכו כולם לאבדון.

משפט אחד שכותב הגאון המלבי"ם הדהים אותי ביותר, וזה לשונו: "ותחילה תהיה עיקר המפלה במצרים, שהם קרובים לארץ ישראל, והם יבואו בראש ויפלו, ויבואו האשורים והפרסיים לנקום נקמתם, ויפלו כולם". המלבי"ם כותב שהמצרים "יבואו בראש" להלחם עם ישראל. עד לפני מספר חודשים זה לא היה נראה מציאותי, הרי מצרים היתה ידית ישראל, עתה, עם ההפיכה במצרים, הכיוון ברור שמצרים תהא בראש הלוחמים בישראל.

דבר מדהים נוסף מצאתי בדברי המלבי"ם במקום אחר (יהו"קל לה, ז). המלבי"ם נותן שם סיבה מאד מעניינת מדוע המוסלמים והאירופאים (כולל את אמריקה שרובם הגיעו מאירופה) ילחמו זה בזה, וכנ"ל. וכך הם דבריו: "כי בעת יתחילו ישמעאלים להרע בירושלים, יקומו האדומים נגדם ויהרגו אותם, ומוזה יסתובב שאחר כך [במלחמת

גוג ומגוג] יהרגו הם באדומים, ויהיו חרב איש באחיו". פירוש, בתחילת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כשיבואו הערבים להרע לישראל, יקומו "האדומים" (אמריקה ואירופה) ויהרגו בהם, ולכן אחר כך המוסלמים ינקמו ויהרגו באדומים. זהו בדיוק התהליך המתרחש מול עינינו: האמריקאים עד עתה עזרו לנו נגד הטרור האסלאמי, אבל עתידים האמריקאים והמוסלמים לבוא יחד למלחמה על ישראל, ואז יהרגו וינקמו המוסלמים באדומים, על שבתחילה הרגו בהם.

**חובה עלינו בשעות גורליות אלו להתקרב לה' יתברך: בתפילות, בקיום המצוות, ובשיפור היחס לזולת. כדי שזוכה להיות בין אותם שיוכזו לחזות בגאולה השלימה, בקרוב וברחמים, אמן.**

חובל טוב ואבורך וג'אולה בקרב מלכה בן פורת

בעת כתיבת שורות אלו התפרסם כי ארגון הפת"ח וארגון החמאס הגיעו להסכם פיוס היסטורי בסיוע "מצרים החדשה". "פי נועצו לב יחדו, עליף ברית יכרתו". על פניו נראה כי ההסכם הינו לרעת ישראל, ומכאן הפחד והחרדה לתושבי ישראל מהברית הנ"ל. אמנם, בואו ונקשיב לנבואת ההרגעה של המקובל האלהי רבי משה קורדובירו זצ"ל (המכונה הרמ"ק), בקשר למה שיקרה באחרית הימים: "ויתאספו כל העמים, ויעשו **עצת שלום ביניהם**, ויתהפכו ישראל להשמיד, מפני שהקימו להם מלכות, ותהא עת צרה ליעקב, אומנם לא יבוא לשבר [משבר], אלא ממנה יושע". (אור יקר עמוד 122). מלבד מה שמדהים בדבריו, שלמרות שהרב חי לפני בערך כ-500 שנה, כבר חזה ברוח קודשו את הקמת "מדינת ישראל", וכמו שכותב בלשונו "מפני שהקימו להם מלכות", מלבד זאת יש בדבריו מסר מרגיע עבורנו: ומה אם בשעה שכל העמים יעשו שלום ביניהם ויתאספו נגדנו, הדבר יביא רק לטובתנו (כי זה דווקא יביא למפלתם, ראה בהמשך), ק"ו בהתחלת ההתאספות ועשיית השלום ביניהם שאין לנו לחשוש מכך כלל.



"אבו מאזן ואיסעיל הנבייה"

המאורע הנ"ל מצטרף לתהליך ענק של איסלאמיזציה (מלשון אסלאם) של העולם בכלל ומדינות ערב הקרובות אלינו בפרט, ולעובדה שהאסלאם הרדיקלי משתלט על מדינות רבות, ובראשם על "מצריים החדשה" אשר בישלה לנו את ההסכם הנ"ל, ולדעת פרשנים רבים תיכבש ע"י "האחים המוסלמים".

אחים יקרים! עלינו לדעת שכל התהליכים הנ"ל כבר תוכננו מראש על ידי ה' יתברך, קורא הדורות מראש, וכבר נכתבו בדברי חז"ל ובמפרשים, ולנו לא נותר אלא להתפעל כל פעם מחדש בהגשמות התוכנית האלוקית צעד אחר צעד. כל התהפוכות העולמיות הינם תהליכים לקראת "מלחמת גוג ומגוג" ולקראת הגאולה השלימה בקרוב ממש.

בואו ונלמד את התוכנית המלאה של מלחמת גוג ומגוג, כדי שקצת נבין את התהליכים שקורים בעולם הערבי ובכלל, כפי שכותב המלבי"ם (יהו"קל לב, י): "הנה בעת קץ, אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, [בזמנו עוד לא חלמו על "מדינת היהודים", וכבר הוא צופה את ישיבת ישראל על אדמתם. מדהים!]. עתידים האומות להתאסף [כדי] לכבוש את ירושלים. ויבוא גוג וכו' שהם הערלים הגרים באירופא. וגם פרס ותוגרמא [טורקיה] שהם מחזיקים בדת ישמעאליים [האסלאם] יבואו

**הרצאות וחוגי בית**  
המסוננינים בהרצאות מרתקות ביהדות  
במקום מגוריהם מפי עורך העלון  
הרב סג"מ בן פורת שליט"א מרצה בכיר  
בערוץ היזברות  
מוזמנים ליצור קשר בטלפון  
054-8486661

**מחמת חוסר מקום הדברים נכתבו בקיצור נמרץ,  
ניתן להזמין את הנושב למקום מגוריהם להרצאה  
ארוכה ומרתקת בנושא**

# השחיטה היהודית



דם נוספים הסמוכים לחוליות עמוד השדרה, ושמים "העורקים החולייתיים". עורקי דם אלה, גם הם מגיעים אל בסיס המוח, ומזרימים אליו דם. ואם כן, מה תועיל השחיטה רק מן הצד הקדמי, למנוע כאב מן הבהמה, הרי עדיין נמשכת זרימת הדם אל רשת הפלאים שבמוח מהעורקים החולייתיים, האחוריים?!

**ונה הגיעו המחקרים החדשים וגילו דבר מדהים!** אכן, לכל היונקים יש גם עורקים קדמיים וגם עורקים אחוריים. אולם אצל כל היונקים שהתורה התירה את אכילתם, קיים שינוי במבנה העורקים האחוריים. בעוד שאצל היונקים שהתורה אסרה לאכילה, עורקים אלה חודרים ישירות למרכז הדם שבמוח, אצל בעלי-החיים המותרים באכילה הם מתחברים בדרכם לעורקים הקדמיים לפני הגיעם למרכז שבמוח, ורוב הדם הזורם דרכם מגיע למוח דרך העורקים הקדמיים! וממילא אצל היונקים המותרים באכילה, עם השחיטה מופסקת אספקת הדם למרכז שבמוח לא רק מהעורק הקדמי משום הזרימה החוצה; אלא גם הדם המגיע מהעורק האחורי - נשפך ויוצא ממקום השחיטה, במקום לטפס ולזרום אל המוח! והתוצאה: ירידה פתאומית של לחץ הדם ואובדן הכרה מיידי, דבר המבטיח לחלוטין שבשחיטה היהודית המתבצעת בבעלי-החיים המסוימים אותם התורה התירה באכילה, אין צער לבעלי-החיים ולו במשהו.

במרכז זה שבמות, התוצאה תהיה איבוד הכרה מיידי. בשעת השחיטה נחתכים "עורקי הקרוטיד" שהם העורקים המרכזיים המובילים דם דרך הצוואר למוח. ומכיון שמיד באותה שנייה פורץ הדם שבעורקים אלה דרך החתך החוצה, במקום לעלות אל המוח, יורד לחץ הדם שבמוח בפתאומיות, ואובדן-הכרה מוחלט חל תוך שתי שניות (!) לכל היותר.

משום כך לא תתכן שום תחושת כאב, לא בזמן השחיטה, וגם לא מאותו רגע והלאה. כלומר, עצם פעולת השחיטה אינה כרוכה בכאב כלשהו לבהמה, בגלל חדות וחלקות הסכין ומהירות החיתוך, כפי



שהתבאר קודם, וגם לאחר מכן אין תחושת כאב כלל, בגלל איבוד ההכרה המיידי.

אמנם, גוף הבהמה מפרסם גם לאחר איבוד ההכרה בשחיטה, אך המחקרים האמורים הוכיחו כי זה אינו אלא רפלקס ללא כאב, הנגרם מפעילות אנומיטית בסיבי השרירים. ניתן לדמות זאת לפרכוס זנב הלטאה לאחר שנקטע מגופה; הונב ודאי אינו חש בכאב, אך הוא מפרסם.

**סוף דבר -** עם חקר מערכת כלי הדם שבגוף היונקים השונים, התברר כי הקושיה על תורת בורא היקום הפכה עצמה להוכחה כי התורה נכתבה על ידו. שהרי מלבדו מי יכל ליצור הבדל מדהים זה במבנה הפיזיולוגי של היונקים השונים, ולרקום קשר מיוחד כל כך בין ההבדל הפיזיולוגי הנ"ל לבין ההלכה המגדירה את בעלי-החיים המותרים באכילה, ומלמדת כיצד לשוחטם לאכילה באופן שאינו כרוך בשום צער וכאב?!

**מתוך הספר "המהפך" להרב זמיר כהן שליט"א, באדיבות המחבר.**

**ניתן להשיג את הספר בערוץ "הידברות" (אפיק 97 Yes-ב Hof) בטלפון 073-2221250**

**רבים תמהו, ורבים עדיין תמהים: כיצד ייתכן שתורת ישראל אשר הנחילה לאנושות את ערכי המוסר האוניברסאליים בכל הנוגע לרגישות לזולת ולסבלו, ובפרט שהאיסור לצער בעלי-חיים מופיע בתורה בהדגשה רבה, דווקא היא תצווה שהדרך היחידה לצריכת בשר למאכל היא באמצעות שחיטה?**

התשובה המקובלת בדורות הקודמים הייתה כי הקפדה על קיומן של הלכות שחיטה גורמת שלא יורגש כאב ולא יגרם כלל צער לבעל-החיים. שהרי התורה מחייבת לשחוט רק בסכין חדה וחלקה לחלוטין, ועוד נדרש על פי ההלכה שהשחיטה תבצע בזריזות ובתנועה מהירה אחת של הסכין. דרישות אלה גורמות שלא יורגש כל כאב, שהרי חתך מהיר וחד אינו גורם לכאב, כידוע. וכפי שמעידים בני-אדם שנפצעו מלהב חד שפגע בהם במהירות (לדוגמה, רופאים בשעת ניתוח-חירום), כי לא חשו כלל בכאב, ורק מראה הדם הביאם להכרה שנפצעו.

## מחקרים חדשים לגבי מערכת כלי הדם שבמוח

תשובה זו, הנכונה לכשעצמה, התעצמה שבעתים עם פרסום תוצאותיהם המדהימות של סדרת מחקרים חדשים שעסקו במבנה מערכת כלי הדם שבמוח היונקים, וכפי שנבאר: בבסיס המוח של כל יונק נמצא מרכז כלי דם המשמש ל'תחנה המרכזית' של כל כלי הדם המגיעים למוח. מרכז זה נקרא בבני אדם: "העיגול של ויליס" (Circle of Willis), ובבהמות שמו: "רשת הפלאים" (Rete Mirabile). כל רופא מתחיל יודע, שכאשר יורד בפתאומיות לחץ הדם

**שאלה: מתי מתחילים ומתי מסתיימים "ימי העומר"?**  
**תשובה:** ימי העומר כבר התחילו מחג הפסח. הם מסתיימים למנהג האשכנזים ביום ל"ג לעומר (י"ח אייר, 22 במאי), אבל למנהג הספרדים הם מסתיימים רק ביום ל"ד לעומר (י"ט אייר, 23 במאי).

**שאלה שנשאלתי מנהג מונית: האם מותר לי להתגלח בימי העומר, משום שכאשר אני לא מגלח את זקני אז לא עולים למונית נוסעים, כי פוחדים שאני ערבי?**  
**תשובה:** מותר להתגלח כל יום שיש, מאחר שיש בזה צורך גדול. (עיין חזו"ע יו"ט עמוד רסב).

**שאלה: האם מותר להכנס לדירה חדשה ב"ימי העומר"?**  
**ואם מותר ללכת לטיולים או להיכנס לים בימים אלו?**  
**תשובה:** מותר. כמובן שמדובר בחוף נפרד, שהרי איסור מוחלט ללכת כל השנה לחוף ים מעורב.

**תשובה:** אם אתם גומרים את התפילה אחרי השקיעה אפשר לספור בברכה, אבל לפני השקיעה - אינכם רשאים לספור את העומר. ומצווה מן המובחר שתאמרו דברי תורה בין מנחה לערבית ותסיימו ערבית אחרי צאת הכוכבים ואז תספרו העומר.

**שאלה: שכחתי לספור בלילה וזוכרתי ביום מה עלי לעשות?**

**תשובה:** לספור ביום בלי ברכה, ובשאר הימים תוכל לספור בברכה.

**שאלה: שכחתי לספור גם בלילה וגם ביום, האם אוכל להמשיך לספור את העומר בשאר הלילות?**

**תשובה:** תספור בלי ברכה. אבל אם אינך זוכר האם ספרת אתמול או לא, אתה יכול להמשיך ולספור בברכה.

## הלכות ימי העומר

**שאלה: האם מותר להסתפר או להתגלח ב"ימי העומר"?**  
**תשובה:** אסור להסתפר או לגלח הזקן ב"ימי העומר", מכיון שהם ימי אבל על מותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא. אבל מותר לאשה להסתפר בימי העומר.

**שאלה: איזה עוד איסורים ישנם ב"ימי העומר"?**

**תשובה: א.** אסור להתחתן (אבל מותר לערוך "תנאים", וישירו ב"פה" ויחלקו כיבוד קל בלבד).

**ב.** אסור לשמוע שירים עם כלי נגינה (אבל שירה בפה מותרת). ואסור לעשות ריקודים.

**ג.** טוב שלא לברך "שהחינו" על בגד חדש. (אבל מותר לברך שהחינו על פרי חדש).



## הלכות ספירת העומר

**שאלה: מדוע בסידורים שלפי הרב עובדיה יוסף שליט"א מחקו ב"לשם יחוד" את המילה "מצוות עשה" של ספירת העומר?**

**תשובה:** היות ורוב הפוסקים ובראשם מרן ה"שולחן ערוך" סוברים שבזמנינו מצוות ספירת העומר היא מדרבנן מאחר ואין לנו "קרבן העומר", לכן לא נכון לומר "מצוות עשה" אלא צריך לומר "מצוות ספירת העומר".

**שאלה: האם אני יכולה - בתור אשה - לספור "ספירת העומר"?**

**תשובה:** לפי הפשט את יכולה לספור (אבל לא חיבת) ואסור לך לברך, ולפי הקבלה לא כדאי לספור כלל.

**שאלה: בבית הכנסת שלנו רגילים כל השנה להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים, האם נוכל אז לספור את העומר?**

**לשאלת רבים**

מדוע אין יותר את המדור "אסטרולוגיה על פי היהדות והקבלה"?

**הננו להשיב במהלך 12 החודשים הראשונים של העלון כבר כתבנו את תכונות בני כל המזלות השונים, לכן המדור הופסק.**

לידיעתכם! כל התורם להדפסת והפצת העלון "אור עליון", מקבל במתנה את כל גליונות השנה הראשונה לביתו.

**צלצלו ותירמו 054-8486661**

המערכת



# ההופעה החדשה של סולנית "להקת השגרירים"

לנשים בלבד

היא עלתה על במות מגיל 6, והופיעה ברחבי העולם כסולנית להקת השגרירים, רגע לפני הפקת האלבום האישי והפריצה הגדולה, החליטה לרדת מהבמה ולחזור לשורשים. סיפורה של חדוה לוי - זמרת לנשים בלבד

הופיעה ושרה. אבל השילוב בין שני העולמות לא היה קל. "בלונדון נכנסתי לחנות מעצבים ונתנו לי שם כל מיני שמלמלות. לקחתי אותן לחנות טוקסידו ושם עיצבו לי חליפה סגורה. כל השיער הארוך נאסף לקוקו מתוח, וכך הופעתי שנה וחצי. מרוב שזה היה מיוחד - גם הרקדניות קנו סט כזה".

## סוף רומנטי

עם כל רצונה של לוי להתקרב ליהדות, הניסיונות רק המשיכו להגיע. כך למשל, בדרכה להופעה בפנמה סיטי נכנס המטוס לתחום שבת עקב עיכוב עצום בטיסה. "לקחתי את המזוודה", מספרת לוי בנחישות יהודית טיפוסית, "ונשארתי בשבת בשדה התעופה. תוך כדי שאני שרה 'שלום עליכם' ועושה קידוש לבד, הרגשתי שזהו זה, אני לא יכולה יותר לשבת על הגדר. בהופעה בפנמה, כשביצעתי שיר אופרה של אמה שפלן, הרגשתי שעזיבת הלהקה מתקרבת, שזה כבר הסוף".

ואכן לוי חזרה לארץ וביקשה מהאמרגן לפרסם מודעה בעיתון עם דרישה לזמרת, מאחר שהתכוונה לעזוב. לאחר שלושה חודשי חיפוש, נמצאה הסולנית המחליפה. במופע הלהקה שהתקיים בירושלים ערכה לוי "החזרת ציוד", ונפרדה מחברי הלהקה. "כל עוד הייתי בלהקה, זה לא היה שלם. זה היה תהליך קשה והרבה משברים באמצע. ברגע שעזיבתי את הלהקה - הבנתי שזהו זה", היא מספרת.

תקופה לא קלה עברה על לוי. היא אהבה את עולם התורה אך התגעגעה לבמות, בהן הופיעה שנים רבות כל כך. בהפסקות הצהריים שלי בעבודה, בעיריית ראשון לציון, הייתי נכנסת לחדר האחורי לכתוב שירים ופשוט מבקשת מה': 'תן לי לתקן במקום בו לקלקלתי'.

ואכן, תפילותיה של לוי נענו בראון. בחששות רבים עלתה לבמה, כבעלת תשובה טרייה. הופעתה הראשונה הייתה בירושלים, לשם הגיעו מעל 1,000 נשים. אחר כך גם הופיעה באצטדיון יד אליהו מול כ-12,000 נשים, והשאר היסטוריה. מאז התפרסמה בעולם שומרי המצוות, הפכה לתגלית מוזיקלית והומונה כמעט לכל אירוע אפשרי על מנת לשיר ולספר את מסע חייה. מאחוריה מאות הופעות לנשים ונערות בכל המגזרים ובכל הגילאים, ומגוון אלבומים בהפקה עצמית, כולל דיסק מיוחד לילדים.

"שרתי הכול", היא משחזרת, "מוזיקת נשמה, מוזיקה שחורה, צרפתית, איטלקית, ספרדית, רוסית, כל השפות והסגנונות. אבל לדעתי השירה הכי חזקה היא השירה היהודית".

ויש גם סוף רומנטי. זוכרים את "בן", המכר מהצבא, זה שקנה את בית הקרקע ברעננה, וזה שבחשאי ארגן שישלחו אל חדוה את הפרוספקט לסמינר ערכים? ובכן, הוא זכה לקשור את חייו בחייה, ומוזה כעשר שנים שהם נשואים באושר, ונהנים מסגירת המעגל.

מקור: הידברות סופשבוע.

"ישבתי בשולחן האומנים, ושם הרגשתי חצויה מבפנים כמו בחציית ים-סוף. מצד אחד הרגשתי שהלב מתרחב ואוהב את ה', ומצד שני - הבמה הזו, המקום שלי מגיל 6 שאני מרגישה כל-כך בנוח בו. מה עכשיו? ואני עוד עם הבגד של המופע, מרגישה לא בנוח עם עצמי. פתאום סימנו לי לעלות על הבמה. אני עולה עם שתי בנות לציד, הנגנים מתחילים, המסך עולה וכל העיניים נישאות אלינו".

השיר של חדוה פתח את הערב, רק שהפעם חיכתה לכולם הפתעה. "באמצע השיר קרה לי דבר מדהים", נזכרת לוי. "אני שרה ורוקדת כרגיל, ופתאום מרגישה מישהו שמסתכל עליי - אותו אחד שנותן לי את הרגליים האלה, את הקול הזה, את הכוח, וחשבתי לעצמי 'מי אני בכלל?'".

מיתרי הקול המשיכו לפרוט את מילות השיר, אך הקול הפנימי שבער בחדוה לא ויתר מלהשמיע את שלו. הפעם הוא החליט לא לשתוק.

"היה קטע מסוים, שזה כבר היה חזק ממני. כמה שניסיתי לעשות את הסוויץ', לא הצלחתי. באמצע השיר היה קטע של סקסופון, שאחריו הייתי אמורה להמשיך בשירה. אני זוכרת שהנחתי את המיקרופון על הסטנד, ובאמצע השיר פשוט ירדתי מהבמה וברחתי לחדר ההלבשה. ישבתי בחדר ובכיתי לקב"ה, אבל לא נתנו לי בכלל לדבר איתו, כי תוך חצי דקה הגיעה אחת הרקדניות ואמרה לי שהסקסופון מאלתר את השיר שלי, ושאני חייבת לחזור לבמה. היא לקחה מפדך כדי לאפר אותי, ולפני שחזרתי איתה לבמה הבטחתי לקב"ה שכשאחזור מסקוטלנד, מקום ההופעה הבא שלי, אברר עם עצמי מה קורה. שנייה לפני שיצאנו את החדר משהו בנשמה שלי לא היה מסוגל לעלות עם אותה שמלה לבמה. ואז שלפתי את ה'ז'קט של אחד הגברים, סגרתי את כל הכפתורים, וככה עליתי לבמה. אף אחד לא הבין מה אני עושה עם ה'ז'קט הזה, שגדול עליי בכמה מידות. אחרי שבת כזו מדהימה בסמינר ערכים, הרגשתי שאין טעם לשים כאלה בגדים לא צנועים".

בבוקר שלמחרת הסמינר כבר הייתה לוי בדרכה לסקוטלנד. אך כמו שהבטיחה - גם קיימה, ולאחר חזרתה מחו"ל אכן הלכה לברר "מה קורה איתה".

את הנוף הסקוטי היא החליפה בנוף היהודי-אותנטי של בני ברק. מדרשת סל"ה היה המקום החדש בו החליטה להשקיע את זמנה. היא פתחה קלסר עם חוצצים, והתחילה לכתוב ולהפנים את הדברים שנפשה כל כך צמאה להם. לא עוד אורות מדומים, כי אם אמת צרופה.

"אני זוכרת שבאותה תקופה גם עשו עליי כתיבה ב'לאשה'. יעקב, מנהל להקת השגרירים, אמר עליי שם: 'היא עוד תחזור אלינו'. אני מזל קשת, שאוהב המון חופש. תמיד הייתי ספונטנית ובלתי גבולות ברורים. אף אחד לא האמין שאחזיק בדרך הזו".

בשלב מסוים עמדה לוי בפני קונפליקט חייה. היא רצתה לעזוב את הבמה שהפכה להיות הבית השני שלה. "רציתי, אבל הרב לא אישר לי", היא מספרת. "הוא אמר שאת כל החיות הזאת לא ייתכן לקבור". כך, בעצת הרב, המשיכה לוי בחייה: בבקרים למדה במדרשה, ובערבים

"אני זוכרת שהייתה לי כל הזמן מזוודה פתוחה בחדר, כי טסנו המון לחו"ל - ארה"ב, פראג, בודפשט, אמסטרדם, לונדון, טשקנט... כך מתחילה את סיפורה הזמרת חדוה לוי, שבעקבות חזרתה בתשובה, מופיעה כיום בפני נשים בלבד.

חדוה לוי נולדה בראשון לציון, לאבא משה ואמא מרסל. אהבתה לשירה ומשחק התבטאה כבר מגיל קטן, והיא הופיעה בכל הזדמנות אפשרית. כשבגרה יצגה לוי את עיר מולדתה ואת המדינה במספר מופעים בבודפשט ובאמסטרדם. בצבא שירתה בלהקה הצבאית, ולאחר השחרור הצטרפה ללהקת השגרירים, שהופיעה בזמנו בקונגרסים ויקרתיים, הוזמנה לאירועים ברמה בינלאומית, וזכתה להצלחה לא מבוטלת.

ללהקה הגיעה לוי דרך בחור בשם בן ששירת איתה בצבא. "יום אחד הוא התקשר לספר שבער לדירת קרקע באווירה פסטורלית, בבית מעץ עם גינה ברעננה", משחזרת לוי את השיחה שלעולם לא תשכח מליבה. "הוא הוסיף שיש גם בית כנסת ממומל. חשבתי שהוא רוצה לתאר לי את המבנה העתיק, אבל אז הוא המשיך ואמר שהגיע אליו מישהו וביקש ממנו להשלים מניין. הוא המשיך לספר שהתחבר לאיזו אנרגיה חיובית, וביקש, ניסה ליצור איתי שיחה רוחנית. אבל הראש שלי היה במקום אחר לגמרי. הייתי ילדה בת 20. אמנם למחרת בבוקר התעוררתי והרגשתי צורך בלתי מוסבר לקרוא בספר תהילים, אבל בזה זה נגמר".

ימים חלפו ולוי פגשה באמרגן בעל שם שהבטיח להפוך אותה לכוכבת. "כך התחלתי לעבוד על חומרים משלי", אומרת חדוה, "סגנון סול משולב באופרה. תכננו לפרוץ בחו"ל, ואחר כך גם כאן בארץ".

על פניו, היה לה הכל. היא טיילה בעולם, עסקה במה שהיא אוהבת והתפרנסה ברווח. אך אור הזרקורים, הטיסות המרובות, מחיאות הכפיים מכל עבר וההצלחה הנוספת לא השאירו את חותמם לזמן ארוך, ומיד לאחר כיבוי אורות הבמה - ככה גם משהו בלבה של חדוה.

מעבר לעובדה שהייתה ילדה מאמינה ("היה לי תהילים אדום קטן, והייתי מחבקת אותו כל לילה ומבקשת בקשות מה'") התחילה לוי לשים לב לפרטים הקטנים שליו אותה במהלך מסעותיה בעולם - פרטים שמתוכם ה' דיבר איתה. כך למשל קרה במסע הופעות של הלהקה לארה"ב, כשנגררה "במקרה" לבית כנסת של הרבי מליובאוויטש בימקום הקניות שתכננה לערוך בברוקלין. בהזדמנות אחרת קיבלה "בטעות" פרוספקט לביתה שמומין אותה לסמינר ערכים. את אותו סמינר חוותה בצורה מעניינת; בבוקר שמעה הרצאה ובערב יצאה להופעה.

## "באמצע השיר ברחתי מהבימה"

"אני זוכרת שאחרי השבת בסמינר הגעתי להופעה בתל אביב וראיתי על הבמה את כל ארבעה עשר חברי הצוות. לקח לי כמה רגעים להתאקלם, ולהבין מה אני עושה פה אחרי שבת של התעלות. בדרך כלל טיפלתי במיקרופון ובבלאנס שלי, אך הפעם ביקשתי מהזמר שהיה שם שיכוון בשבילי את הסאונד, והוא אמר לי: 'חדוה, הכול בסדר? מה העניינים?'. גם לרקדניות נראיתי משונה.

**בקשה מיוחדת**  
אנו מבקשים מכל הקוראים/ות היקרים/ות שיש להם סיפור המתאים לעלון אנא! שלחו לנו את סיפורכם ובעזרת השם (וללא התחייבות) נפרסמו בעלון לזיכוי הרבים  
mhbp52@etrog.net.il 054-8486661

לעילוי נשמת  
**יצחק חגי' בן חלומה ומסעודה ז"ל**  
נפטר י"ד כסלו תשע"א  
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת  
**יוסי יוסף חיים בן שושנה**  
נלב' ע"י כסלו תש"ע  
ת.נ.צ.ב.ה.

זיווג הגון ובקדוב ל:  
**מיטל נאוה בת זולניכה יקיר דניאל בן זולניכה נעמה שרה בת זולניכה**



הדרכה לזוגיות נכונה על ידי הרב נחום דיאנונט

## ניצד להצליח בבחירת בן/בת זוג

**הערה: למרות שלפעמים התדריך שלפניכם מתייחס לבחור המחפש בת זוג, הוא שייך במידה שווה גם לבחורה המחפשת בת זוג.**

### הקליקה

לפני החלטה ל"סגור שידוך", ולפני שאתה נוגשת/ת להציע נישואין לבתן/זוגך, חייבת להיות איזו שהיא "קליקה" בין שניכם. ישנה אמירה שאיני יודע מהיכן היא שאובה, אמירה העוברת כחוט השני אצל כולם: "לא חשוב מה שאתה מרגיש, אחרי החתונה יהיה בסדר". החתן או הכלה אומרים: "לא מרגישה/רגש כלשהו כלפיה/כלפיו", וכולם אומרים להם: 'זה כלום! שטויות!'. אך לצערי אין הדברים נכונים. זה [הרגש החסר] לא מגיע אחרי החתונה, זה מגיע אלי לטיפול!... אל תתפתו למילים הנ"ל, יש באמתחתי סיפורים אין סוף על קלוקלים היוצאים מזה.

מה שכן, את תצפו להרגיש מידי גבוה אין צורך בכך. הדבר היחידי שצריכים לצפות - להרגיש קליקה כלשהיא, משהו של רגש כלפי הצד השני. זאת אומרת: נח לי בחברתה, אני מצפה לפגישה הבאה. עד כאן. לא לצפות לאיזה רגש שציף אתכם, זה יגיע אחרי החתונה. ודאי יגיע, ועוד איך. אך לא לפני כן.

אבל כאשר אין ה"קליקה ההתחלתית", כשבאים אלי ואומרים "יבש, יבש" אני מורה לעזוב. כי לעולם לא יהיה רטוב. אלא שגם כאן זה לא תמיד כך. אני יושב עם בחור, והוא אכן אומר לי כנ"ל: "יבש, יבש", אני מנסה לבדוק, ובפעמים רבות אני מגיע למסקנה כי הוא דמיון לעצמו בשמיים לכן נדמה לו שהוא חש יבש. אני עורך לו תרגיל, אני אומר לו: "תעזוב מיד ושלום על ישראל!".

ואז הוא אומר: "מה? לעזוב? אבל היא טובה, נחמדה, וכל כך נעימה!". הבנתם? והוא עוד יגיד לי שאינו מרגיש... "מזל טוב, אתה יכול להתחתן".

### החיצוניות

רבים פונים בשאלה: "הכל בסדר, נהדר ממש מכל הכיוונים, אבל החיצוניות. איננה דוחה אותי, אבל זה מפריע לי, התחושה שלי שאני מבולבל, והדבר מקשה עלי להחליט".

אם נבדוק היטב, ניווכח כי לשמונים אחוזים ומעלה מכל המתנסחים בסגנון הזה, כלל לא מפריעה להם החיצוניות,

מפריע להם מה יאמר הבן דוד, מה תאמר השכנה מקומה ג', או מה תאמר אמא שלי. בכלל לא הוא. לכן, במקרה כזה, אם התנאים האחרים קיימים, הרי שבעזרת השם כשתחיה איתה, ויהיה לך טוב, תשכח מהכל. זה ימחק. לא יתגמד, אלא ימחק כלא היה! עוד לא היה מקרה שזה לא קרה.

אך מה שברור כשמש כי אסור לדלג על עניין החיצוניות. אם הוא אומר "דוחה אותי" אל תנסו לשכנע. אל תגידו בשום אופן "אחרי החתונה זה יהיה בסדר". חבל להכניס למצבים שאין דרך להתגבר עליהם. אם זה דוחה - לרדת!! מה שהזכרנו שנמחק לאחר הנישואין, זה במצב שהחיצוניות לא דוחה, אבל לא פסגת חלומותי, אם כך, אפשר בעזרת השם להמשיך, והכל יסתדר.

### לא לבדוק בקטנות

במקרים רבים אנו בודקים בקטנות ממש. בדיקה מקרוסקופית, "מדוע היא אמרה כך ולא אחרת? אה, כנראה שהיא כזאת...". איזה דקויות לא להאמין! "ישבתי איתה והגישו לנו כוס תה והיא לא אמרה מידית תודה...". שמים אותה מתחת למיקרוסקופ עד שהיא נראית מפלצת. (קח פעם את דף הצפיית שלך, ותיווכח שאתה מחפש שידוך שכדי להשיגו, עליך לאסוף כעשרים בנות מובחרות, מכל אחת ליטול איזה חלק, לגרד ולבנות דמות בשבילך. לעצב לך דמות חדשה...), ריבוננו של עולם! בדקת קודם כל את עצמך? אתה מושלם? האם לך אין דברים גסים פי שבעה ממה שאתה מוצא בה, אז מה הבחינות הללו?

אתבטא בנוסח אחר: מושלמת היא לא! לא יעזור לך שום דבר. אם היא שמונים אחוז - אתה במצב מצוין. תשמח. גם אתה כאשר הצלחת לא להיות ששים אחוז, אלא שמונים אחוז - אתה הטופ שבטופ שבעולם. משום מה אתה חושב: "לי מותר להיות ששים אחוז, וזה בסדר, אבל היא, כל זמן שלא תהיה מאה אחוז, אני לא לוקח". תפסיק לחפש מאה אחוז, ותפסיק לנבור בקטנות, אם הסך הכל הוא טוב - את השאר אתה לוקח על עצמך, כמו שעושים כל אנשי העולם. כל אשה שאני נושא היא פרויקט בשבילי. לא פרויקט שיקום, אבל פרויקט...

**מתוך הספר "זכור" סיפורי זוגות בסערות החיים. ב"ב, שבת תשס"ט. באדיבות המחבר.**

מדי שנה בשנה ביום הקדוש והנכבד "ל"ג בעומר" עולים מאות אלפי אנשים להתפלל על ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במירון, מקום המסוגל לישועות, ואכן רבים נושעו בזכות תפילתם זו. בהקשר לכך נאמר, כי בימים אלו פורסם בעיתון "ישראל היום" (27/4/11) סיפור מופת על כוחה של התפילה בקברות הצדיקים, לפניכם הכתבה במלואה. (לידיעתכם, כל המרואיינים בכתבה מוכרים לי אישית).

לאחר הכותרת "עובדי הערוץ הראשון ביקרו בקברי צדיקים והתפללו לזיווג מוצלח", ארבע חתונות בשלושה ארבע חתונות כתב ה'ז'ג'ר חגיגה כן: כזאת גם ותיקי רשות השידור (ושם יש ותיקים) לא זוכרים.

בשלושת השבועות האחרונים חגגו העובדים בארבע חתונות שונות של עובדים ברשות. אלא שהעובדים לא תולים את האירועים המשמחים בצירוף מקרים נדיר, אלא בביקור מתוכנן שערכו בקברי צדיקים בצפון, שהתמקד בתפילה לזיווגים מוצלחים ולפוריות.

אורי ריוח כתב הערוץ שיום את הביקורים סיפר: "הביקור בקברי צדיקים זה מנהג שלנו שהפך לקבע. פעמיים בשנה עובדי רשות השידור מוזמנים לבוא לביקורים בקברות צדיקים. לפני ארבעה חודשים היינו בביקור כזה שיועד לנושא של זוגיות ומציאת בני זוג. נסענו לעמוקה, היינו במקווה האר"י בצפת ובהר עיבל, ואנשים התפללו. לא עברו ארבעה חודשים והנה זכינו לראות ארבע חתונות של עובדי הרשות בשלושה שבועות".

**שליח מיוחד מטעם "עמותת אור עליון" יתפלל עבורכם ביום "ל"ג בעומר לישועה והצלחה בקברו של התנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל במירון - מקום ויום המסוגל לקבלת התפילות.**

**למסירת שמות התקשרו**  
054-8486661



עמירם כהן, בן 31, מפיק ברשת "מורשת" של קול ישראל שהתחתן לפני שבועיים עם כרמית פולק סיפר ל"ישראל היום": "אנחנו קבוצה מרשות השידור שיוצאת בערך פעמיים בשנה לקברות צדיקים. זו קבוצה שמורכבת מאנשים חילונים ודתיים, והמשותף הברור הוא שמדובר בקבוצה של אנשים שבאים להתנתק מהריצה אחר הקריירה והנישואים למיקרופון או למסך. לפני ארבעה חודשים היינו בעמוקה, בקבר רבי מאיר בעל הנס, ואצל האר"י הקדוש. אנשים באים להתפלל על הכל ובין השאר גם על מציאת זיווג מוצלח". כהן מספר כי יום לאחר הביקור בקברי הצדיקים הכיר את כרמית... "אנחנו אנשים שמאמינים שהתפילות ומסיעות...".

יגאל אייזן, בן 43, עורך בכיר בערוץ הראשון, שלדבריו חיפש זה זמן רב שידוך סיפר: "עד לא מזמן הייתי רווק ושינתי סטטוס. יש כאלה שמאמינים יותר וכאלה שמאמינים פחות, אבל לאף אחד לא מוזיק לבקש על מה שמציק לו". אייזן סיפר כי התפילות עזרו גם לפוריות: "יש כאלה שמבקשים על זיווג או על פריין ולא אחת ראינו שזה באמת עזר. היתה מישהי שניסתה זמן רב להיכנס להריון ואחרי תפילות שם זה קרה. אני בהחלט מאמין שלצדיקים יש הרבה כוח בשמיים, ועם עובדות אי אפשר להתווכח. יש אווירה מחשמלת מאוד במקומות האלה, אנשים חוברים משם קורנים, זה עושה לאנשים טוב".

(תודה לעובדי הערוץ הראשון של הטלוויזיה שהפנו אותי לכתבה)

**פדיון נפש על פי הקבלה**

עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים כל קהילות ישראל בכל ארצות מושבותיהם נהגו לעשות "פדיון נפש" על כל צרה שלא תבוא ומיד היו נושעים:

- לרפואה, למציאת הזיווג,
- לפרנסה, לזרע של קיימא,
- להצלחה, לשלום בית, וכו'.

סגולת הפדיון להחזיר לאדם את הצלם הרוחני ואת כל כוחות הנשמה ("המוחין") שנשתלקו ממנו ונטמאו בתוך כוחות הטומאה ("הקליפה"), ובכך מסתלקת ממנו הצרה ותיכף ומיד.

שימו לב לדבריו הנלהבים של המקובל רבי חיים ויטאל זצ"ל תלמיד האר"י זצ"ל על חשיבות הפדיון:

"ופדיון נפש זה הוא תועלת ותורה לכל צרה שלא תבוא, ובפרט לחולים שיתרפאו במהרה, וכבר היו מנסים ובדקים אותו [פדיון נפש] יותר מאף פעמים, והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה שעה, והיתה ניכרת תועלתו ותורתו לכל אדם, והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה'".

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

**צלצלו 054-8486661**

**המלצתו של המקובל האלהי הרב בנימו שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" לעמותת "לאור עליון"**

החיים יקר! אנו זקוקים לתרומות רבות להמשך הוצאת העלון.

**אנא צלצלו ותירמו 054-8486661**

או הפקידו בבנק הדואר, מספר חשבון 8362846, עבור עמותת "אור עליון"