

ראש
חודש!

העלון מוקדש לע"נ
שמואל בן רחל ז"ל
יוסף בן מזל ז"ל

ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הרה"ג אבנר קזואס שליט"א

ביחד



רחמי האב

אם נשאל: מי רחמן יותר, האיש או האשה? התשובה המיידית תהיה - האשה! כיוון שהיא עדינה יותר, רגשנית ונעלבת מהר. ואילו הגבר - קשוח יותר, חזק, לא מתרגש וכמעט לא בוכה.

אבל ההיפך הוא הנכון, האיש הרבה יותר רחמן מהאשה. אם נעמיק יותר, נוכל לראות את רחמנותו של האיש מזווית נוספת.

ומפני מה האשה נבראה פחות רחמנית? רוב היום האשה מתמודדת עם חינוך הילדים. היא עומדת מול החוצפה, המילים הלא יפות, שעורי הבית וכו'. חינוך הילדים דורש תקיפות ועקביות! ילד שמקבל עונש מאמו ובגלל שתי דמעות שהוא מוריד היא מוותרת לו, יהפוך במשך הזמן לפרא אדם.

מידה, זו ניתנה לה כדי שתוכל למלא את תפקידה ולחנך את הילדים למוסריות ואחריות. כשאמא נותנת עונש ולא מוותרת, שניים בוכים, הילד והאבא. האבא אומר לה ומתחנן: די את מגזימה... תוותרי לו... אל תהיי אכזרית... יותר הוא לא יעשה כך... והאמא לא מוותרת!

לפניכם דוגמא נפוצה. מושיקו הוא ילד בן שש. כשהוא חזר מביה"ס אמו הייתה במטבח. היא שמה לב להתנהגותו הפרועה - הוא זרק את התיק, בעט בשולחן, ירק על הקיר, צבט את אחיו ונשך את התינוק... בשעה 4 אחה"צ פנה מושיקו אל אמו ודרש: אמא, אני רוצה במבה! אמרה לו אמו: אחרי כל ההתנהגות הזאת אתה רוצה במבה? מגיע לך במבה! אז אני אבכה! הוא אמר. אז תבכה! היא ענתה. מהשעה 4 הוא הלך אחריה כשהוא בוכה בלי דמעות: אהההה... אמו הסתובבה אליו ואמרה לו: תמשיך לבכות, אבא שלך בוכה כבר 20 שנה ולא קרה לו כלום... בשעה 5 הוא העלה אוקטבה... אבל את הבמבה הוא לא קיבל!

לעומתה, כשהאבא ראה שהילד עשה מעשה שמצריך עונש, הוא הודיע לו בתקיפות: הפסדת את הוופלה! ולאחר כבכי של כמה דקות של הילד האבא נכנע ומתקפל ונותן לו את מה שהוא רוצה.

נמצאנו למדים ששני המרכיבים הללו טובים, גם הרחמנות של האבא, וגם התקיפות והעקביות של האמא. בפרט בחינוך ילדים שצריך לנהוג בשיטה של שמאל דוחה וימין מקרבת!

נמצאנו למדים ששני המרכיבים הללו טובים, גם הרחמנות של האבא, וגם התקיפות והעקביות של האמא. בפרט בחינוך ילדים שצריך לנהוג בשיטה של שמאל דוחה וימין מקרבת!

(מתוך הספר 'ביחד')



פרשת השבוע



מידת הגאווה

פרעה היה בעל מידת הגאווה בצורה מופרזת. הוא טען שלא די בכך שהוא ברא את העולם ואת היאור אלא **שהוא ברא גם את עצמו!!!** ובאמת גם בפרשה שלנו פרעה מתנהג בצורה מאד מוזרה כפי שנראה בהמשך. מלך מצרים רצה גם לשווק את מציאותו כאלוה. ואיך הוא יצר על עצמו תדמית כזו? בכל ארמונו של פרעה לא היה שירותים! כי הרי אלוה אינו צריך כלל להתפנות. ולכן פרעה גזר על מצרים שמי שימצא בעלות השחר מסתובב ברחובות יענש, חוץ ממנו ורק לו מותר. בזמן זה היה יוצא פרעה לנילוס שהוא היאור של מצרים, ומתכנה. קוראים יקרים שימו לב - פרעה מוכן להתאפק 24 שעות כדי לשווק את עצמו כאלוה. אבל הקב"ה לא יכל לסבול מידה מגונה זו והיה שובר לו את המיתוס הזה בכל פעם מחדש.

נאמר בפרשה: **"... לך אֵל־פְּרַעֲהַ בְּבִקְרֵהּ יֵצֵא הַמַּיִמָּה וְנִצְבְּתָ לְקִרְאָתוֹ..."** בדיוק ברגע שפרעה כבר מחכה להגיע לנקודת "היעד" באותו רגע פוגש אותו משה רבנו... כנראה שהוא גם שאל אותו - מה אתה עושה כאן בבוקר השכם? אפשר לדבר איתך באריכות? פרעה כבר מתפוצץ... ולאחר השיחה כבר האיר השחר והוא חייב לחזור לארמון ולהתאפק עוד 24 שעות!!! זהו עונשם של הגאווותנים.

כותב הרב דסלר **שבעל הכבוד והגאווה לא יחוש בביזיונו**. מרוב רדיפת הכבוד והרגשת הגאווה הוא מתבזה אבל הוא לא חש בכך כי הגאווה מקלקלת את השורה. הדבר בא לידי ביטוי יותר בהמשך הפרשה. הקב"ה מנחית על פרעה מכה אחרי מכה. אחרי מכת צפרדע פרעה נשבר ואומר למשה ואהרן: **"וַיֹּאמֶר הָעֶתְיָרוּ אֵלַי וַיֹּסֶר הַצְּפַרְדָּעִים מִמֶּנִּי וּמֵעַמִּי וְאֲשַׁלְּחָה אֶת־הָעָם וַיִּזְבְּחוּ לֵה"'** ומיד אח"כ **"וַיֵּרָא פְּרַעֲהַ כִּי הִיְתָה הָרוּחָה וְהַכְּבֹד אֶת־לְבָבוֹ..."** וכן במכת ערוב - **"וַיֹּאמֶר לְכוּ זַבְּחוּ לְאֱלֹהֵיכֶם בְּאֶרֶץ"'**. ואח"כ **"וַיִּכְבְּד פְּרַעֲהַ אֶת־לְבָבוֹ גַם בַּפַּעַם הַזֹּאת"'**. הרי לפנינו פרעה סופג מכות מתבזה ומושפל ומיד לאח"כ חוזר למרדו לגאווה ועקשנותו.

נשאלת השאלה - מדוע התורה מספרת לנו את כל המהלך הזה, היה די לספר בקצרה שפרעה ספג עשר מכות למנות אותם ולהתחיל מיד בסיפור יציאת מצרים? התשובה לכך שכבר למדנו שהתורה נקראת בשם **תורה** מלשון **הוראה**. לכל אחד מאיתנו יש בתוך הלב "פרעה קטן" שממאן ומסרב להיכנע, גם בתוך תוכנו ישנה מידה שנקראת גאווה שלא נותנת לנו לוותר.

ועל זה אמרו חז"ל: **"הקנאה התאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם"**. וכתב הרב דסלר בשם הרמב"ם שמוציאים את האדם מן העולם - כלומר: מעולמו שלו. זאת אומרת שהוא יוצא מהאיזון שלו ומהפוקוס ולא חש מה מתרחש סביבו, וזה מה שלמדנו למעלה - שאינו חש בביזיונו. דרך הפרשיות הללו של מכות מצרים אנו למדים על עצמנו את דרך מלחמת היצר שאינה פוסקת לעולם ואת דרכי ההתמודדות, ומה היתה אחריתו של פרעה - לא רק שיצא מעולמו הפרטי אלא חלף ועבר מן העולם כאשר פרעה וחילו טובעו בים סוף. נשתדל כולנו לשבור את מידת הגאווה ולהתברך בענוה.

בברכת שבת שלום - הרב אבנר קזואס

שני ציידים מסתובבים ביער, ופתאום אחד מהם מתמוטט. הוא לא נושם, עיניו מזוגגות. הצייד השני שולף את הטלפון הנייד שלו ומתקשר לשירותי החירום: "החבר שלי מת! מה לעשות?". המוקדן משיב בקור רוח "אל תדאג. אני יכול לעזור. קודם כל, נוודא שהוא מת". ברקע נשמעת יריית רובה. הצייד שב לטלפון ואומר "אוקי, מה עכשיו?".

בדיחה



"אדם הנחשב בעיניו לכלום, מאומה לא יחסר לו כי לכלום לא חסר כלום"
(רבי חיים מצאנז)

פתגם השבוע





גיל ההתבגרות - המשך משבוע שעבר

ילדנו שנחשפו למבחר גדול זה ניזונים בשפע וכתוצאה מכך הם גדלים פיזית הרבה יותר מפעם. ההתפתחות הגופנית היום היא עצומה ומהירה. בחור בן 16 נראה כמו איש בגיל 22, בחורה בת 17 נראית כמעט כמו אשה נשואה. נתון זה מבלבל אותנו ההורים וגם את הילדים.

זאת ועוד, ההתפתחות השכלית שלהם היא מהירה וחזקה מאד. שאלות ששאלו אותנו בבית הספר בכיתה ח' היום שואלים אותנו כבר בכיתה ג'. הילדים בדורנו גם מאד חריפים וחכמים ושואלים הרבה שאלות, ולנו ההורים קשה לענות.

כל ההתפתחות טכנולוגית הם מבינים במהירות וגם יודעים להפעיל מכשירים אלקטרוניים שאנו ההורים לא יודעים בכלל איך לגשת אליהם. **אבל מצד שני** - ההתפתחות הנפשית שלהם עדיין לא הדביקה את קצב

ההתפתחות הגופנית והשכלית. **בנפשם נשאר עדיין ילדים!** הם נראים גדולים אבל הם עדיין ילדים.

לדוגמא: יום אחד אמר האבא לבנו הבחור: "אתה גדול, אתה איש... אתה כל כך חכם..." ואחרי שעה כתוצאה מפעולה שטותית שהוא עשה, האבא אמר לו: "אתה תיבוק אתה יודע את זה, כשוט תיבוק!" וכאן הבחור באמת נבוך ושואל את עצמו - "אז מי אני? גדול או תיבוק???"

הדבר הזה קורה כתוצאה מפעולות טיפשיות שהם עושים, או שהם מתנהגים כמו ילדים קטנים וגם רוצים קצת "צומי" כמו שהיו תיבוקות. אם כן מה קורה כאן?

כאן הגענו להגדרת משבר גיל ההתבגרות: **הפער בין ההתבגרות הגופנית והשכלית מצד אחד לבין ההתבגרות הנפשית מצד שני.** ככל שיגדל הפער הזה כך תגדל עוצמת המרידה!

אם כן איך מתמודדים עם זה? את זה נלמד במאמרים הבאים בעזרה. הרב אבנר קוואס

סיפור לשבת



מדות מופלאות

להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 'אגן הסהר' על הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל ויש בו כדי ללמדנו, עד כמה רבותינו עבדו על מידותיהם ועד כמה עזרו לזולת בצורה מופלאה ומדהימה כאחת.

מעשה באברך, שלוה משכנו סכום של אלפיים דולר, ולפתע הוצרך לנסוע בדחיפות לחו"ל. מכיוון שזמן הפירעון היה בזמן שהותו בחו"ל, על כן נזדרז קודם הנסיעה לפרוע לשכנו את ההלוואה, ומכיוון שמייהר מאד, סמך עליו, שהוא כבר יקרע את שטר - החוב.

אך לדאבונו המלווה שכח... לאחר ששב האברך מחו"ל הגיע המלווה לתבוע את חובו. וכאשר אמר לו הלווה: "הרי כבר פרעתי לך", הלה הכחישו וטען, כי לא היו דברים מעולם. בצר לו הגיע הלווה לגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל, כדי שיעץ לו הצדיק, מה עליו לעשות במקרה זה.

לאחר שחקר ודרש רבי אברהם בטיבו של השכן המלווה, אמר: "אני ממליץ **לפרוע פעם נוספת את החוב,** כיוון שזו השקעה כדאית לחיות עם השכן בשלום. אך מכיוון שאין לך אפשרות לעמוד בזה, אני אתן לך את הסכום.

רק אבקש ממך, שלא ידע מזה איש, שהרי אם ידעו, יבואו לכאן רבבות איש... ואין רעייתי חפצה בכך.

מיהו בר מזל

אחד מתלמידי הגאון הצדיק הרב ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל התארס וקיבל נדוניה גדולה שכן חמיו היה עשיר גדול וחפץ להשיא את בתו לתלמיד חכם. בטרם הגיע מועד נישואיו ביקש להיפרד מרבו ולקבל ברכה להצלחת נישואיו ולזכות לבניין עדי עד, לפיכך הגיע אל ביתו של הצדיק.

הביט בו ה'חפץ חיים' ואמר לו את הדברים הבאים: "דע לך, יש שני סוגי בחורים שמקבלים נדוניה גדולה. יש בחור שהוא 'ביש מזל', ויש בחור שהוא 'בר מזל'. ואם תרצה לדעת מה ההבדל בין שניהם, אסביר לך: ה'ביש מזל' - משקיע את כספו אחר נישואיו בעסק הראשון שמזדמן לו, והעסק נושא רווחים, ההצלחה מאירה לו פנים ומתעשר. אותו אחד זונח את לימודיו ורובו ככולו עוסק במסחר, מהבוקר עד הערב". "ואז, לאחר מספר שנים, שעסק ראשו ורובו במסחר, וכבר יצא לגמרי מהלימוד, מאבד לפתע את כספו במספר עסקאות כושלות ולא נשאר לו מאומה. ועכשיו גם אם הוא חפץ לקבל משרה תורנית, הוא לא יכול ואף אחד גם לא יסכים לקחתו, מאחר שכבר שחך הוא את לימודיו".

"לעומתו יש חתן 'בר מזל', שמיד בעסקה הראשונה הוא ... מאבד את כל הכסף. ואז לכל הפחות הוא עדיין קרוב לזמן שלמד ועדיין לא שחך את תלמודו ויכול לקבל משרה תורנית, ולזכות להרבות תורה בעולם ולהשתלם בתכלית האמיתית שלשמה הגענו לעולם הזה! (פניני עין חמד)

ארגון 'ביתנו החדש' בראשות הרב אבנר קוואס

שמח להזמין אתכם לסופשבוע למשפחות ולרווקים

במלון רויאל ים המלח (5 כוכבים)

חמישי - שבת | י"ג - ט"ו בשבט | 9-11/2

פרשת בשלח - שבת סירה



הרצאות עם הרב אבנר קוואס - זוגיות, חינוך ילדים, מיסטיקה, הדרכה למציאת זיווג ועוד

תכנית אומנותית, בריכות ומינרלים, ספא

מרצים נוספים, צוות יועצי נישואין, שדכניות לרווקים

אירוח למהדרין | סעודות כיד המלך

לפרטים והרשמה: 1599-59-59-39 רב קווי

פינוקים במהלך כל הנופש

שמרטפיות במשך השבת

