



העלון מוקדש לרפואת וישועת כלל ישראל ולע"נ קרבנות תאונת האוטובוס ז"ל וההרוגים על קידוש השם הי"ד

# אַשְׁרֵיכֶם יִשְׂרָאֵל!

## עלון החיזוקים החודשי של כל יהודי

בס"ד גיליון מס' 59 \ אדר ב' - פורים תשע"ז \ כתובת: עד' גת 106 דירה 10 קריית גת

דוא"ל: Mabatye@gmail.com

### סיפורו של מנהל גן חיות

חברים יקרים! כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו מתוך תסכול: אני כל כך כעסן, כל כך גאוותן, כל כך תאוותן, אני פשוט מתבייש מעצמי, איך אני מתנהג כמו חיה!?

אך מה האמת? האמת היא שאנחנו פרופסורים למידות, הנשמה שלנו היא טהורה ורק קיבלנו גוף עם כל מיני תאוות – חיות מחיות שונות, והתפקיד שלנו הוא לטפל במידות ובתאוות, לתקן את מידותינו.

**אם הקב"ה נתן לך מידה רעה – לא נהיית חיה, נהיית רק המנהל שלה...**

**יש לך מידות רעות ונדירות ברעות? סימן שהקב"ה מאמין בך! סימן שיש לך כוחות להתמודד עם כאלה תאוות.**

זזהו בדיוק מה שאמרו חז"ל "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" – יש לך יצר גדול. סימן שאתה אדם גדול, קיבלת כוחות גדולים לנצח את היצר הגדול.

קשה לנו בתפקידנו המיוחד? נבקש עזרה מהקב"ה, שנזכה להאמין שיש לנו כוחות להתמודד, ושנזכה באמת לנצל את אותם כוחות ולנצח.

**המשך בעמ' הבא <-----**

האם פרופסור רוני חש בושה מכך שהוא גר בתוך גן החיות? בוודאי שלא! הוא לא נמצא בגן בתור שימפנזה סינית או משהו כזה, הוא "פרופסור מספר אחד לבעלי חיים נדירים"! הוא רק גר שם בכדי לתת לבעלי החיים את



הטיפול שרק הוא יודע לתת להם...

רוני חברו של פרו' רוני המשיך בדרכו הרעה וביום מן הימים פגש אותו אביו ומתוך זעזוע צעק לעומתו: צריכם להכניס אותך לכלוב בגן חיות!

רוני מאוד נעלב מההתבטאות של אביו. ומדוע רואה רוני את המגורים בגן החיות כפגיעה ובושה, בעוד חברו מימים עברו גאה במקום המגורים החדש שלו?

התשובה היא פשוטה: את רוני רצו להשוות לחיה, זה בהחלט מעליב, אבל רוני אינו חיה, הוא רק "פרופסור לחיות".

*קוראים יקרים, life is a*

רוני ורועי היו שני חברים בלב ובנפש, עוד מאז שהיו ילדים קטנים והיו גרים בשכנות, יחד היו משחקים, יחד היו לומדים, יחד המשיכו להיות במשך כל שנות הלימודים. לימים נפרדו דרכיהם, רוני הלך ללמוד על בעלי החיים, ובהמשך נהיה ווטרינר מומחה, ומאוחר יותר נהיה פרופסור לבעלי חיים נדירים, רועי חברו מימים עברו לא המשיך בלימודים אקדמאים ומתוך שעמום התחבר לאנשים מושחתים ולמד ממעשיהם.

רוני הפרופסור לבעלי חיים הוזמן ביום מן הימים לנהל את גן החיות הבינלאומי הגדול ביותר, בו שוכנות חיות נדירות מכל העולם. חברי הגוף הבוחר אמרו לו: תדע לך שאתה נבחרת לתפקיד המכובד מתוך קרוב לחמש מאות מועמדים, מכיון שנמצאת המומחה מספר אחד בטיפול בבעלי חיים נדירים, ובהתמודדות עם אופיים המיוחד. ואשר על כן אנו מבקשים ממך כי תעבור לגור בתוך שטח גן החיות, כך תוכל לתת לחיות את הטיפול אותו רק אתה יודע לתת להם.

פרופסור רוני התרגש מאוד מהכבוד הגדול שנהיה מנת חלקו, ושבעיים לאחר טקס ההכתרה העביר את תכולת ביתו אל הבית החדש אשר ממוקם בתוך גן החיות.

## המשך מעמ' קודם:

אנו מתקרבים לחג הפורים, חשוב שנזכור שזכינו לנס פורים בזכות האחדות, שמחמת הגזירה התאחדו ישראל יחד באהבה ושלו, ולכן תקנו לנו את מצות משלוח מנות ומצות מתנות לאביונים, בכדי לשמר את האחדות הכל כך חשובה, שגם בלי גזירות נמשיך לאהוב ולדאוג לכל יהודי.

**עכשיו עם ישראל זקוקים לרחמי שמים מרובים, אם אנחנו רוצים להיושע מכל הגזירות, ואף לזכות כבר לגאולה השלמה, כדאי שנעשה מאמץ לוותר יותר, לדון לכף זכות, לעזור לאחרים. ועל הכל – פשוט לכבד כל יהודי בעולם! וכפי שמבקש מאתנו הקדוש ברוך הוא, אשר אליהו הנביא ע"ה אומר בשמו ב"תנא דבי אליהו": אמר הקב"ה מה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבין זה את זה ומכבדין זה את זה.**

נתגבר על היצרים שלנו, נתגבר על ה"גן החיות" שבתוכו אנו חיים, ונזכור שנשלחנו לעולם בכדי לנהל את "גן החיות", וכל מאמץ שלנו להתגבר על הקנאה התאוה והכבוד, חשוב כל כך בשמים, ומקרב אותנו אל הגאולה הפרטית והגאולה הכללית.

התייאשת מלהשתנות? נראה לך שאין סיכוי שלא תהיה כל כך כעסן \ גאוותן \ תאוותן וכדומה? אז תקרא את הסיפור הבא:

**מספר הצדיק רבי יעקב גלינסקי זצ"ל:** פעם נכנסתי עם חבר נעורים שלי אל מרן ה"חזון איש" זצ"ל, חברי עבר את מאורעות השואה בהם איבד את אשתו וכל ילדיו הי"ד, ולאחר שהתבטא בפני שהוא מיואש, לקחתי אותו

לשיחת חיזוק ועידוד אצל ה"חזון איש". לאחר ששמע ה"חזון איש" את מצבו, אמר לו:

שב ואספר לך מעשה שהיה. אישה אחת הייתה סוחרת בבדים לפרנסת ביתה, אחת לכמה חודשים הייתה היא יוצאת מביתה כשבאמתחתה כסף רב אשר לוותה, ושמה פעמיה אל היריד אשר היה מתקיים בעיר הגדולה, שם רכשה כמות בדים במחיר מוזל, והייתה חוזרת לעירה שם מכרה את הבדים במחיר יקר יותר. והנה יום אחד הגיעה היא אל העיר הגדולה עם כסף רב, אך לפתע, שוד ושבר, כל הכסף נעלם ממנה. בצר לה פנתה אל רב המקום בבקשה שיכריז שמי שמצא את הכסף יזדרז להביאו אל הרב, על מנת שיחזירנו אל האישה. הרב עשה כבקשתה, ואכן בס"ד בא יהודי ואמר שהוא מצא את כל הכסף, אלא שלפני שיתן את הכסף הוא מעוניין לשאול את הרב שאלה. וכך הוא שאל:

כבוד הרב, אני למדתי כשהייתי ילד את "אלו מציאות", ושם כתוב שהמוצא מעות בעיר שרובה גויים הרי הם שלו, והלא כאן בעיר הגדולה גרים יותר גויים מיהודים, ואם כן לכאורה הכסף הזה שלי... והגם שהייתי שמח לעזור לאישה המסכנה, סוף סוף נאמר "חיך קודמים", וכיוון שאני מאוד זקוק לכך, נראה לי שמשמייים זיכו אותי במציאה כשרה עבורי...

אמר לו הרב: לכאורה אתה צודק, אבל אבקש ממכם לגשת אל גדול הדור רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל ולהציב בפניו את השאלה, וכאשר יאמר לכם תעשו.

ניגשו השניים אל גדול הדור, ולאחר ששמע את המעשה פסק:

הכסף צריך לחזור לאישה על פי הדין. השומעים מאוד הופתעו למשמע פסיקתו של הרב. והרב הסביר את עצמו: מדוע "המוצא מעות בעיר שרובה נכרים הרי אלו שלו"? מבואר שם שזהו משום שהבעלים הספיקו להתייאש מאבידתם, כי חושבים הם שכנראה גוי מצא את האבידה ולא יחזיר להם. אולם במקרה שלנו האישה נשואה, ומה שקנתה אישה קנה בעלה, ואם כן הכסף שייך לבעלה, והוא הלא עדיין לא התייאש מהאבידה, מכיוון שכלל איננו מעודכן שהכסף אבד, ולהלכה ייאוש שלא מדעת אינו ייאוש.

**פנה ה"חזון איש" אל אותו יהודי "מיואש" ואמר לו: אתה כיהודי קנוי להשם יתברך, והוא הלא לא התייאש ממך [אחרת לא הייתה נשאר חי...]. אם כן אין לך רשות להתייאש!**

יהודי לעולם לא יכול להתייאש, כי הקב"ה עומד על ימינו ואוחז בו!

עם ישראל עמדו בערב פורים על סף ייאוש, כבר נגזרה הגזירה להשמיד להרוג ולאבד רח"ל, אבל יהודים לא מתייאשים, כי גם אבינו מלכנו אף פעם לא מתייאש מאיתנו, תמיד הוא מחכה שנחזור אליו...

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים! פשוט להמשיך להתפלל ולהתחנן, ולהמשיך להתחזק בעבודת השם יתברך.

*פּוּרִים נחם וכל הישועות  
באהבה ובידידות,  
מאצון מוסלם*

**נותרה כמות מצומצמת מהחוברת "אשרכם ישראל" – חיזוקים לערב הגאולה מאת הרב שמעון גוטסמן**

100 עמודים של מאמרי חיזוק סיפורים תשובות ומכתבים, אשר התפרסמו בעלוני "אשריכם ישראל" ויכולים לחזק אותנו ב"עקבתא דמשיחא" ולהכין אותנו לקראת הגאולה

**חדש! ניתן להזמין הרצאות בעניין "ההכנה לגאולה"**

**להזמנות והנצחות: 08-9743208**

מעוניין לקבל את העלון כל חודש בדואר \ דוא"ל? תוכל ליצור אתנו קשר ב: 08-9743208 או: Mabatye@gmail.com

## פניני חיזוק לפורים

סיבות למה להישאר מדוכאים, נזכור שבעצם הכל רק לטובה! וה' הטוב הוא רק מטיב. גם אם חיצונית זה נראה רע, האמת היא שזה הכי טוב, כי מה שנראה חיצונית רע סימן שהוא "טוב פנימי", ודבר פנימי הוא תמיד יותר עמוק ואיכותי מהחיצוני.

מה עוד שאם מתחזקים באמונה הזאת מהפכים את הדינים לטובה, שגם חיצונית נראה ונרגיש את הטוב. בפורים נתאמץ באופן מיוחד לשמוח ולשמח אחרים, בכל הדרכים הכשרות, בינה של תורה ובינה של מצוה, ונזכה כולנו לשנה שמחה עד בלי די, בשמחת הגאולה השלמה, אמן.



### הדרך למחות את עמלק

מרן החיד"א זצ"ל אומר ("לב דוד" פכ"ט): אם ביום הפורים, היום אשר זרע עמלק לטבח יובל, ונפל המן

הרשע, היו כל ישראל נוהגים בסדר קדוש, והשמחה היתה מקודשת לשמים, ויתר היום היו עוסקים בתורה כל אחד כפי שיעורו, על כן בשכר זה היינו נגאלים גאולת עולם וימחה זכר עמלק, ובפרט שרוב מרבית צדקה ביום הזה עם עמלי תורה ועניים, אשר אין ישראל וכו', ובכוח עבודתנו לה' יתברך ביום זה, אין ספק שהייתה מפלת עמלק גמורה ותפרה ישע גאולה שלימה ("בנין עולם" פט"ו).

### פועלים ישועה בפורים על ידי שמחה

רבי נפתלי כץ זצ"ל היה ידוע כצדיק הפועל ישועות, הוא היה אומר כי קל יותר לפעול ישועות בכח השמחה מאשר בכח העצבות, כיוון שהשמחה מביאה השפעות טובות משמיים. באחד מימי הפורים, הגיעו שליחי המלך אל רבי נפתלי וסיפרו לו שהמלך זקוק לישועה. מה עשה הצדיק? החל לאכול ולשתות בשמחה גדולה ואחר כך התפלל, ובאמת, המלך נושע וניצל. שמע על כך המלך ושאל את רבי נפתלי מדוע נהג כך, ענה לו רבי נפתלי: "ביום הפורים רצון הבורא מאיתנו שנהיה שרויים בשמחה גדולה, ורק כאשר אנו שמחים ועושים רצונו, אז הבורא יתברך ממלא את רצונינו. ולכן, רק על ידי השמחה יכלתי לפעול את הישועה עבור המלך ביום הפורים" (עלון טוב לחסות בה).

### "משלוח מנות מהודר" – כיצד?

מרן החיד"א זצ"ל כתב על מצות משלוח מנות (רו"ח סוף דרוש י"ז, פרדס החיד"א עמ' קעד) וזה לשונו: "עיקר הטעם למשלוח מנות להורות האחדות ואהבה, לאפקי המן הרשע שאמר (אסתר ג' ח') ישנו עם אחד מפזור ומפורד, ועתה בידו הגדולה לעשות ניסים ונפלאות, צריך להורות האחדות ולשלוח מנות איש לרעהו ואפילו גדול לקטן, ולהורות על זה האחדות כי זה כל פרי משלוח מנות, ואם כן כששולח מנות לאיש השווה לו במעלה ואוהבו כנפשו ודאי יצא ידי חובתו, אבל מי שמקיים המצוה כתקונה הוא שולח לקטן ממנו, ובוזה מורה ענהו ואהבה, ולכן רבי יהודה נשיאה גדול ליהודים שלח לרבי הושעיא שהיה קטן ממנו, קיים המצוה שבפנים. וזה שאמר לו (מגילה ז'): קיימת בנו רבינו משלוח מנות איש לרעהו, כי רוב המשלחים הם שולחים לרעהים וחבריהם השווים במעלה ואין זה מצוה מן המובחר, אבל ר"י נשיאה קיים המצוה כתיקונה מן המובחר, כי גדול כבודו ואני קטן, דקיימת בנו כדינו משלוח מנות איש לרעהו".

### על שמחה והתבסמות

אומר הגה"ק בעל חידושי הרי"ם זצ"ל כי בפורים יכולים ליטע נטיעת שמחה בלב האדם, לשמוח בעבודת הבורא יתברך. בשפת אמת (מגילה ז'): כתב שמה שאמרו שחייב איניש לבסומי וכו', אין הכוונה שמחוייב להשתכר כל כך עד שלא ידע, אלא דכל היום יש עליו עדיין חיוב לשתות אלא אם כן כבר הגיע לשיעור זה דלא ידע וכו', שאז כבר אין עליו חיוב התבסמות, אבל לצאת ידי חובה הוא יוצא כל שעוסק במצווה הזאת.

### נס פורים תשס"ב

דבר מדהים ארע ביום הפורים תשס"ב בעיר חיפה. באותו יום התרחשו בעיר שני פיגועים, או יותר נכון: היו אמורים להתרחש שני פיגועים, האחד קשה מחברו. במקרה הראשון נילכד מחבל חמוש בעיר התחתית שהתכונן לירות על עוברים ושבים. ובפעם השנייה, התגלה מטען נפץ גדול שהונח כבר באיזור נווה שאנן, ולא התפוצץ. ראשי הקהילה החרדית בעיר סיפרו שבדיוק בעת שהיה אמור המחבל לקום ממקומו ולירות בעוברים ושבים, היה בית המדרש בקריית סערט ויז'ניץ מלא וגדוש במאות ילדים שבאו ללמוד עם אבותיהם במסגרת "אבות ובנים", ובדיוק ברגע שבו התגלה המטען בנווה שאנן למדו מאות ילדים נוספים באותה מסגרת, בבית הכנסת הגדול במרכז העיר. מדהים ביותר היה איך שהיה נראה בחוש שרק כח לימוד התורה של ה"אבות ובנים" בשני המוקדים, הוא שהגן על תושבי חיפה משני הפיגועים ("עלינו לשבח" שמות).

### הזדמנות של פעם בשנה

יש לנו הזדמנות של פעם בשנה! הזדמנות להשפיע שמחה לשנה שלמה. בספרים הקדושים כתוב שמי ששמח בפורים יכול להשפיע את השמחה הזאת לכל השנה עד פורים של שנה הבאה. אז לא נוותר! אפילו שיש לנו המון

## ברכת מזל טוב

נשגור אל כבוד מורנו ורבנו  
כ"ק האדמו"ר המקובל המלוב"ן  
רבי נסים מויאל שליט"א  
וחתנו מו"ר הגאון הגדול  
רבי שמעון מאיר בן אבו שליט"א  
לרגל שמחת אירוסיהן \ הנכד  
הבה"ח דניאל שיחי'

יה"ר שיזכו לבנות בניין עדי עד לתפארת המשפחות החשובות, ויזכו המשפחות לרוב נחת מכל יוצ"ח מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא

מאחלים

צוות "אשריכם ישראל"

### יצא לאור בס"ד דיסק מבית "אשריכם ישראל"



"מלחמת הסכינים" הרצאות חיזוק לרגל המצב בארץ

ניתן להזמין לזיכוי

הרבים - 30 דיסקים ב50 ש"ח בלבד!

להזמנות: 08-9743208

# דברי חיזוק וסיפורים מחזקים באמונה לרגל המצב

חברים יקרים!

ללא טיפת תחושה של אכזבה וצער על כך שהוא "נאלץ" להוציא כסף, ולהיפך הוא ממש מתמלא בשמחה, שכן הוא בטוח בכך שכתוב הוא עומד לקבל הרבה יותר ממה שהוא נותן, וכך על האדם לברך בשמחה על הרעה כי כבר רואה הוא שעתידי הוא לקבל טובה גדולה.

וכן הוא מביא ("באר הפרשה" משפטים) שאמר הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זצ"ל שה"מבינים" ישבחו את המשקאות החריפים, לעומתן אדם מהשורה שיטעם ממשקה שכזה הוא יחמיץ פניו לנוכח מרירות המשקה, ומדוע באמת ה"מבין" אוהב לשתות משקה שכזה? כי הוא כבר רגיל שסופו של משקה זה להביא אותו ל"ששון ושמחה" ולכן כבר כשהוא מתחיל לשתות הוא מרגיש בשתייה מתיקות מיוחדת, וכך צריך להיות כשאתם חלילה בא על האדם ייסורים שיזכור שדרכי השם הם מתוקים, ומי שזוכר זאת יכול להרגיש את המתקויות, הגם שעדיין אינו רואה איזו תועלת וטובה באה אליו על ידי מה שנעשה עמו.

הצדיק רבי יעקב גלינסקי זצ"ל סיפר כמה סיפורים מעניינים אודות "והגדת" ויקרא (218), נביא את זה מהם. מעט לפני השואה האיומה פשטו הקומוניסטים על הישיבה בה למד הרב גלינסקי זצ"ל והגלו לסיביר את מי שתפסו ב"אשמת" לימוד תורה על אף האיסור שגזרו השלטונות באותם ימים, קבוצה אחת מבני הישיבה הצליחו להימלט ולא הוגלו לסיביר, אולם תקופה קצרה לאחר מכן באו הגרמנים ותפסו אותם למחנות האיומות, ודווקא אלה שהוגלו לסיביר ניצלו חייהם על ידי גלות זו, ומזה נוכל ללמוד כי איננו יכולים לדעת אף פעם איזו טובה תבוא לנו בעקבות מה שנראה לנו כעת כרעה.

יעזרו השם יתברך שנזכה להתחזק באמונה שלמה, בכוחו של הקב"ה ובאהבתו וחמלתו הגדולה על כל יהודי ויהודי. ושנזכה כבר לישועה ולנחמה.

לא הורה הכתוב עליו מובן שיש לנהוג כן, מכיוון שיש דברים רבים נראים בתחילתן טובים אך יהיה סופן רעה וכן להיפך. ולכן צריך לברך גם את ברכת "ברוך דין האמת" בשמחה. כי אנחנו לא יודעים מה באמת טוב עבורנו, ואנו מאמינים שמה שעושה השם יתברך לטובה הוא עושה.

וכתב בעל ה"תניא" זצ"ל (אגה"ק פי"א): "אבל המאמין לא יחוש משום ייסורים בעולם, ובכל ענייני העולם הן ולא שווין אצלו בהשוואה אמיתית".

ראיתי שהגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א מביא כמה סיפורים מחזקים בעניין זה ואביא אותם בקצרה ("באר הפרשה" יתרו). סיפר הרה"ק ה"פני מנחם" זצ"ל שכאשר היה ילד נכנס פעם לבנק וראה שאדם אחד ניגש לפקיד ומוסר לו שק מלא בכסף, הצטער הוא על אותו יהודי מסכן אשר נאלץ לתת לפקיד כל כך הרבה כסף, לאחריו ניגש אדם אחר וקיבל מהפקיד שק עמוס בכסף, שמח הוא בשביל אותו אדם שזכה במתנה כל כך גדולה מהבנק, אך לימים הבין שההיפך בדיוק, ההוא שמסר כסף לפקיד הוא אדם אמיד שהפקיד כסף בבנק בהיתר עיסקא, ומעכשיו ישא קרן זה רווחים רבים, ואילו השני שקיבל כסף מהבנק הוא רק לווה כסף מהבנק, ומעכשיו הוא צריך לשלם בכל חודש חלק מההלוואה בתוספת ריבית גדולה... מכאן למדתי – אמר ה"פני מנחם" שלא תמיד מה שנראה לעיני בשר הוא האמת, לפעמים דווקא זה שמשמים "לוקחים" ממנו דברים שהיו לו, הרי באמת משמים נותנים לו יותר, וזאת הגם שלא תמיד אנו זוכים לראות זאת בעיני בשר ודם.

עוד מביא הרב בידרמן שאמר הרה"ק רבי שלמה מזוועה"ל זצ"ל שהנה כאשר בא מקבץ נדבות לאדם אחד, ואותו אדם מבקש מהקבצן עשרה שקלים, הנה הוא מזדרז לתת לו, כי הוא מבין שהלה רוצה למסור בידו שטר של עשרים שקלים ומבקש לקבל עודף, ואם יבקש מאה שקלים סימן שרוצה למסור בידו שטר של מאתיים, והקבצן מוסר בידו את הכסף

המצב בארץ ובעולם לא פשוט בכלל, אנו נמצאים בעיצומה של מלחמת עולם שעדיין לא ברור עד היכן היא תתפשט, וכאן בארצנו הקדושה אנו חיים בתוך שיגרה נוראה של פיגועים. אך הקב"ה שרוצה שנזכור שהכל בא אך ורק ממנו יתברך מביא עלינו גם צרות כאלה בהם לא נוכל להאשים את האויבים ו"לתרץ" שאם לא היו מחבלים לא היינו סובלים... וכגון התאונה המחרידה בקו 402 שהזכירה לכולנו כי בעצם מי שמעניש ומעורר אותנו הוא אינו מלכנו, ופעם הוא מעורר אותנו על ידי פיגוע ופעם על ידי תאונה, פעם על ידי מחלה ופעם על ידי סופה, וכן עוד הרבה טרגדיות נוראיות אשר התרחשו, השם יצילנו מכל הצרות ויזכה את כל ישראל ברחמים מגולים. וברור שתכלית כל הטרגדיות הללו, היא בראש ובראשונה להביא אותנו להכרה מוחלטת שאין עוד מלבדו.

לא יעזור הצבא הכי משוכלל בעולם עם היכולות הגדולות ביותר, בכדי להתמודד עם ילדים שמיידיים אבנים על אוטובוסים, ומחבלים שבאים בלי נשק ו"רק" עושים פיגוע דריסה או דקירה, רחמנא ליצלן. כי האמת היא ש"אם השם לא ישמור עיר שוא שקד שומר". אנו מוכרחים לעזרתו הגלויה של הקב"ה, שיעזור לנו ויושיע אותנו ויגן עלינו.

וכמו שכתבנו לאחרונה, הקב"ה מחכה לשמוע את שלנו, שנתפלל אליו, מתוך הכרה מוחלטת שרק הוא יכול לעזור לנו. וכן נתייחס לכל הדברים שיש לנו כאינם מובנים מאליהם, אלא הם רק ברחמי השם יתברך, ונודה לקב"ה על כל חסדיו המרובים.

אנחנו לא יודעים חשבונות שמים, ורק מתחזקים באמונה שכל מה שעושה השם יתברך הכול לטובה. המשנה אומרת (ברכות פ"ט מ"ה): חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ועל חיוב זה אומר הרמב"ם ז"ל (פי' במשניות) שזהו דבר שכלי אצל בעלי השכל, ואפילו

**שימו לב! המספר של קו החיזוקים "אשריכם ישראל" 077260-9134**

מסר יומי | שיחות בפרשת שבוע | הרצאות ושיחות חיזוק | סיפורים לילדים | דבר תורה לשולחן שבת |

מהנעשה במערכת | רבנים אורחים

**תודה מיוחדת לכל שותפינו בזיכוי הרבים במקומות הבאים:**

אופקים | אלומה | אשדוד | אשקלון | באר יעקב | בני ברק | דימונה | ירושלים | לוד | מודיעין עלית | מצפה רמון | מעלות | נתיבות | עפולה | קרית גת | קרית מלאכי | רחובות | רמלה | שלווה | שחר | תל ציון  
בתרומת 50 שקלים אתה מוזכה עוד 250 משפחות לקבל את החיזוקים מבית "אשריכם ישראל" ניתן לתרום להנצחה, לברכה, או לעילוי נשמה (אשראי | הוי"ק | דואר)  
תוכלו ליצור עמנו קשר ב: 08-9743208

**העלון מוקדש לעילוי נשמת נעמי בת שולה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.**