

זמני השבת (ת"א):

כניסת השבת: 19:23

יציאת השבת: 20:24

ח' סיון תשע"ז

גיליון מס' 319

# שאל אביר וינדר

## שאלות ותשובות על הפרשה

### עונג שבת

#### חינוך הילדים

הזוג כהן עמל רבות בחינוך הילדים, הם נתנו והעניקו את כל הצרכים שילדיהם היו זקוקים להם, אך חלק מילדיהם פשוט לא המשיך באותה הדרך שהנחילו להם הוריהם...

בוקר אחד החליט אדון כהן ללכת אל רבו ולשטוח לפניו את הבעיה.

ניגש אל הרב וסיפר לו את המצב בבית, אמר לו הרב: "אתה הרי חקלאי מילדותך, בוא עימי לגינה..." יצאו השניים לגינה האחורית, לקח הרב שני זרעים שונים וזרעם. אמר הרב: "מהיום ועד סוף החודש תפקידך לטפל בהם, לתת להם את כל צרכיהם כדי שיגדלו, אך אסור לך לשנות בנתינה שלך, אתה צריך לתת לכל אחד את אותה כמות המים, כמות השמש וחומרי הזיבול!" לאחר חודש יצאו הרב ואדון כהן אל הגינה, זרע אחד צמח להפליא, גבוה וחזק ואילו השני היה על-סף נבילה... התפלא אדון כהן ושאל: "הרי השקעתי בשניהם את אותה ההשקעה, שניהם קיבלו את אותם התנאים!" אמר לו הרב: "שני הזרעים הם זרעים שונים, כל זרע צריך לקבל את מה שמתאים רק לו! יש אחד זקוק ליותר מים ופחות שמש והשני זקוק ליותר זיבול ופחות גיזום... כך גם ילדך... לא לכולם אותו הטבע, הם שונים אחד מהשני, לכל אחד צריך להתאים את התנאים הטובים שמתאימים רק לו. **מה שהצליח עם ילד אחד לא תמיד נכון לאחר...**"

**בעצרת - חג שבועות העולם נידון על פירות האילן.** השל"ה הקדוש מפרש שפירות האילן הם הילדים שלנו. בשבועות אנו נידונים על הילדים שלנו, כמה כל אחד יצליח השנה, כמה יתקדם, אך זה מאד תלוי באילן-ההורים. בהשקעה, בסבלנות, כמה נכנס לנפשו של הילד, לא נשווה אותו לאחיו, כי כל ילד הוא פרי אחר, הוא זקוק לטיפול שונה... בחודש הזה נתפלל בכוונה על ילדינו ונכוון גם עלינו שנהיה אילנות טובים.

לימוד יומי

1. מאיזה גיל נפקדו בני לוי לעבודת משא המשכן וכליו ומדוע? (ד', כ"ג)  
מבן 30-50 שנה, כי פחות מבן 30 עוד לא נתמלא כוחו ובן 50 כוחו מחליש.
2. מהי עבודת עבודה?  
(ד', מ"ז רש"י ושפתי חכמים)  
עבודה לעבודה אחרת, שהיא השיר במצילתיים וכינורות בזמן שהכהנים היו מנסכים נסכי הקרבנות.
3. מי הם שלשת הטמאים המשולחים ולאן נשלח כל אחד מהם? (ה', ב' רש"י)  
צרוע, זב וטמא לנפש. צרוע- משולח מחוץ לשלושת המחנות. זב- משולח ממחנה שכינה ולויה ומותר בישראל. טמא לנפש- משולח ממחנה שכינה ומותר בלויה וישראל.
4. גזל- ונשבע לשקר שלא גזל התחרט והתוודה, מה עליו לעשות? (ה', ז'-ח' רש"י)  
א. מחזיר לנגזל את הגזלה או את ערך הגזלה. ב. מוסיף חמישית מערך הגזלה. ג. מביא לקרבן איל ביום הכיפורים.
5. למי מחזיר את הגזלה במקרה שהנגזל נפטר? (ה', ח')
6. מניין למד רש"י שגילוי ראש לבנות ישראל הוא גנאי להן? (ה', י"ח רש"י)  
רש"י למד זאת מכך שהכהן פורע את ראש האישה הסוטה.
7. מניין למדים שהנזירות היא רשות ולא חובה? (ו', ב')
8. מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? (ו', ב' רש"י)  
לומר לך, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניאוף.
9. מהם שלושת האיסורים החלים על הנזיר? (ו', ד'-ו')
10. מהם חרצנים ומהו זג?  
(ו', ד' רש"י)  
חרצנים- אלו גרעיני הענבים. זג- קליפת הענבים.
11. מה יעשה נזיר שנטמא למת לפתע פתאום? (ו', ט'-י')
12. מדוע על הנזיר שנטמא להקריב קרבן חטאת? (ו', י"א רש"י)  
מפני שלא נזהר מטומאת המת. ר' אלעזר הקפר אומר: שציער עצמו מן היין.
13. מה ההבדל בין מתנת בשר ודם לבין מתנת ה' ומניין למדים זאת? (ו', כ"ד רש"י)  
אדם שנותן מתנה לעבדו אינו יכול לשמור עליה מליסטים שבדרך, אך הקב"ה הוא הנותן והוא השומר,



## כבוד הזולת

רגיל היה רבי חיים מבריסק זצ"ל לצאת מביתו תוך כדי לימודו, כדי לשאוף מעט אוויר צח, ובכך תתברר לו הסוגיא היטב. כאשר היה יוצא לא היה לובש את הכובע והחליפה שהיה נוהג ללבוש. פעם אחת עבר רבי חיים בטיולו ליד תחנת הרכבת, באותה עת ירד מן הרכבת אדם שלא הכיר את רבי חיים, ופנה אליו כדי לברר כתובת מסוימת - אכסניה אליה היה צריך להגיע.

רבי חיים הסביר לו כיצד עליו ללכת כדי להגיע אל הכתובת, אך הנוסע לא הבין את הסברו...

משראה רבי חיים שאינו מבין, ליווה אותו אל הכתובת המיועדת.

בדרך פנה האורח אל רבי חיים בבקשה: "עייף אנוכי מהדרך הארוכה, התוכל בבקשה לעזור לי ולשאת את מזוודתי?" "בוודאי" ענה לו רבי חיים, ותיכף נטל את מזוודתו מידו ונשא אותה.

דקות ארוכות נשא הרב את המזוודה אך כשהגיעו קרוב לאכסניה, אמר רבי חיים לאורח: "הנה בעוד כמה מטרים תגיע אל המקום אשר חפצת, עד כאן, יותר אינני מלווה אותך ולא נוטל את חפצך, עד כאן ולא יותר."

למחרת היום לקח המארח בעל האכסניה את האורח לבקר את רב העיר, הלא הוא רבי חיים מבריסק. והנה כאשר הגיעו אל ביתו, חשכו עיני האורח, הוא נדהם לגלות כי האיש שהטריח לשאת את חפציו, הוא לא אחר מאשר גדול הדור רבי חיים מבריסק.

הוא לא ידע את נפשו מרוב בושה ומיד ניגש להתנצל בפני רבי חיים על קורות יום האתמול, רבי חיים בטוב לבו מחל לו בלב שלם, והרגיע אותו על שזיכהו במצווה.

אחר ההתנצלות פנה האורח אל רבי חיים: "תורה היא וללמוד אני צריך, ילמדי רבנו, מדוע לא יכול היה לעזור לי בצורה מושלמת וליטול את המזוודה עד הכתובת אליה ביקשתי להגיע?" ענה לו רבי חיים: "חששתי שמא בעל הבית יראה שהטרחת אותי לסחוב את המזוודה, והוא בוודאי יגער בך על שהעזת להטריח את הרב, לכן העדפתי שתקפיד עלי ותגער בי על שאינני עושה את המצווה בשלמות, ובלבד שלא תתבייש מהמארח שלך..."

בפרשתנו מתוארים כל קרבנות הנשיאים אחד לאחד.

18. כיצד חולקו העגלות והבקר לבני לוי ומדוע? (ז', ז'-ח')

לבני גרשון נתן שתי עגלות ו-4 בקר, לבני מררי נתן 4 עגלות ו-8 בקר, כי משא בני מררי היה כבד ממשא בני גרשון.

19. מדוע בני קהת לא קבלו עגלות ובקר? (ז', ט' רש"י)

כי עבודת הקודש עליהם, הם מרימים את כלי הקודש על כתפיהם כיוון שאין זה ראוי לשים אותם בעגלות.



למדים זאת מהמילים: "יברכך ה' וישמרך".

14. "ושמו את שמי" באיזה שם יברכו הכהנים את העם? (ו', כ"ז רש"י)

יברכו בשם המפורש.

15. אלו שמות יש לברכת הכהנים? ברכת כהנים - שהכהנים מברכים את העם.

הברכה המשולשת - שיש בה שלושה חלקים, יברכך... יאר... ישא...

16. "ושמו את שמי...ואני אברכם" - את מי יברך ה'? (ו', כ"ז רש"י)

א. יברך את ישראל ע"י שיסכים עם הכהנים. ב. יברך את הכהנים.

17. מה היתה מתנת הנשיאים למשא המשכן? (ז', ג')

הנשיאים הביאו שש עגלות צב (עגלות מכוסות) ו-12 בקר (שוורים).

20. כנגד מה הקריבו הנשיאים את הבהמות בחנוכת המשכן? (ז', כ"א רש"י)

פר - כנגד אברהם. איל - כנגד יצחק. כבש - כנגד יעקב. שער עיזים - לכפר על מכירת יוסף. שני בקר - כנגד משה ואהרון. איל, כבשים ועתודים - 3 מינים כנגד כהן, לוי וישראל וכנגד תורה, נביאים וכתובים.

## חלימוד בעלון מוקדש

למינה בת נחמה למזל טוב, בריאות איתנה ואריכות ימים

לרפואתו השלמה והמהירה של הרב לוי בן הרב שלום מורחי

לעילוי נשמת יצחק בן וירג'ניה בן יהושע (פייג) ז"ל

לקבלת העלון כל יום רביעי באימייל ניתן לפנות ל: ShealAvicha@gmail.com

לארכיון העלונים: www.pirsuma.com/shal\_avicha

שאל הרמב"ן: "מדוע צריכה התורה לפרט בכל נשיא ונשיא מה הכיל קרבנו, והרי קרבנות כולם היו שווים, ודי בכך אם הייתה כותבת התורה את קרבנו של הראשון 'נחשון בן עמינדב', ותסיים 'וכן הקריבו הנשיאים איש איש ביומו?'"

משיב הרמב"ן: "והנכון בטעם הכתוב, כי הקב"ה חולק כבוד ליראיו, הנשיאים כולם ביום אחד הביאו את קרבנם ואי אפשר שלא יהיה אחד קודם לחברו! אך רצה להזכירם בשמם ובפרט ולהזכיר יומו של כל אחד כדי לכבד כל אחד ואחד."

מלמדת אותנו התורה מוסר בזהירות כבוד הזולת! (הרב ישראל לויש)

לא נכבד את אחינו...?