

הדלקת נרות: 16:01

צאת שבת: 17:12

מוצ"ש לר"ת: 17:45

שבת
מברכין!

העלון מוקדש לע"נ
שמואל בן רחל ז"ל
יוסף בן מזל ז"ל

ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הרה"ג אבנר קוואס שליט"א

ביחד



למה צריך להתחתן?

השיר המפורסם ביותר שכתב שלמה המלך הוא שיר השירים. מי שקורא את שיר השירים נוכח לדעת שכולו שיר אהבה בין האיש לאשה.

לכאורה, לא מתאים ליהדות לדבר על הקשר הזה בפתיחות כזו, ולכאורה לא היה ראוי להכניס שיר כזה לתנ"ך, להיות אחד מעשרים וארבעה כתבי הקודש. אבל חז"ל גילו לנו את דעתם ואמרו: **'כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים'**.

כמה מילים על קודש הקודשים... קודש הקודשים, היה חדר רבוע בתוך בית המקדש, בגודל של כ- 10 מטרים על 10 מטרים. מה שהפך את החדר הזה למקודש כל כך לא היה האבזור שבו או הדקורציה של הקירות, אלא הכלי שהיה מונח במרכזו שנקרא 'ארון הברית'. הארון היה תיבת עץ לא גדולה מצופה זהב מבחוץ ומבפנים, ובו שלושה פריטים - שברי לוחות ראשונים, לוחות שניים וספר תורה שכתב משה רבנו.

מקובל אצלנו שאין ביהדות חפצים מקודשים יותר מספר תורה ולוחות הברית. אבל צריך לדעת שיש גבוה מעל גבוה... מעל הארון היה מכסה - 'כפורת', שמשני צדדיו התנשאו שני כרובים פורשי כנפיים, מובא בזוהר ובתלמוד, שפני הכרובים היו - האחד זכר והשני נקבה. נמצאו למדים שבקודש הקודשים של עם ישראל, מעל ספר התורה ומעל לוחות הברית, נצבים במקשה אחת, איש ואשה מזהב. ויש כאן רמז לדבר נפלא: זוגיות והקמת בית מקודשים יותר מספר תורה ולוחות הברית.

וכן נפסק להלכה: אין מוכרים ספר תורה אלא כדי ... לישא אשה'. מכאן שמותר למכור ספר תורה כדי לממן חתונה של בני זוג שאין להם צרכים בסיסיים להקמת בית. **ספר תורה נמכר כדי להתחתן!**

אין ביהדות דבר גבוה יותר מלשאת אשה ולהקים בית, להוליד ילדים ולברוא עולמות חדשים. שכן כל ילד הוא עולם מלא, וכל בית הוא יקום חדש ומיוחד. **אין ביהדות קשר מקודש יותר מקשר הנישואין!**

זאת ועוד, כשבונים שכונת מגורים חדשה, דואגים קודם כל למשפחה ובונים את המקוה תחילה, ורק אחר כך בונים את בית הכנסת. על פי תפיסת היהדות הדבר הנעלה ביותר הוא - הקמת בית!

(מתוך הספר 'ביחד')



פרשת השבוע



השידוך

השדכן הראשון המוזכר בתורה הוא אליעזר עבד אברהם. אברהם אבינו שולח את אליעזר למצוא כלה ליצחק בנו. הוא משיב אותו שלא יקח אשה לבנו מבנות הכנעני כי אם ממשפחתו.

אליעזר יוצא לדרך וכל טוב אדוניו בידו, הוא יוצא מארץ ישראל בבוקר ולעת ערב הוא מגיע לארם נהריים אל עיר נחור - מלמד שקפצה לו הדרך. הוא יושב על הבאר לעת צאת השואבות, ואז הוא עושה פעולה מוזרה הוא אומר אל הקב"ה: "ויאמר ה' אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם... והיה הנערה אשר אמר אליה הטיב נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק...". אליעזר שגדל בבית אברהם איש החסד מחפש שידוך ליצחק גם **ממדת החסד** הוא בוחן את הנערה גם כן במדת החסד, ודווקא ליד באר המים שהמים רומזים לחסד, מדוע אליעזר לא מתנהג כמו שדכן רגיל? מדוע הוא לא הולך לעיר נחור ושואל אנשים הכין בית בתואל, ומקיש בדלת ומציג את עצמו ונכנס למשא ומתן? מדוע הוא מזדרז כל כך?

התשובה לכך היא שאליעזר ראה שקפצה לו הדרך ובדרך נס הוא מגיע **באותו היום** לארם נהריים, אם כן, רומזים לו מו השמים להזדרז במציאת השידוך. אם הוא יפעל בדרך הטבע כמו שדכן רגיל לא יגמר השידוך באותו היום לכן הוא הציע תנאי מהיר וזהות מי היא המתאימה ליצחק. ובאמת אומר הכתוב: "ויהי הוא טרם פלה לדבר והנה רבקה יצאת... וכדה עלישכמה... ותרד העינה ותמלא כדה ותעל". אליעזר שם לב שכאשר היא באה אל הבאר המים עולים לקראתה - שנאמר "ותמלא את כדה" ולא "תשאב" הוא רץ לקראתה ואומר לה להשקותו והתשובה היתה: "ותאמר שתה אדני... ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם יכלו לשבת". כאן נפלה ההחלטה היא הנערה שמתאימה ליצחק.

מה אנו לומדים מכך? כאשר בוחנים שידוך יש לבדוק קודם את המידות. חוץ מהיופי וההופעה החיצונית יש לשים דגש על המידות הטובות שאיתם נשארים למשך כל החיים. כמה מידות טובות התגלו ברבקה. **בעלת חסד, זריזה** - ותמרה להשקותו, **חכמה** - שענתה על שאלותיו של אליעזר ראשון ראשון ואחרון אחרון, **צדיקה** - המים עולים לקראתה.

בסופו של דבר נסגר השידוך ורבקה עולה לארץ ישראל לפגוש את יצחק אבינו. באותו זמן יצחק אבינו חוזר מבאר לחי רואי, מה יצחק עשה שם? פירש רש"י - "שהלך להביא את הגר לאברהם אבינו שישאנה". לאחר שנפטרה שרה, יצחק לא רצה שאביו ישאר לבד והלך להביא את הגר לאחר שילוחיה, שכל אותם הימים שמרה הגר על עצמה ולא היתה בקשר עם אף אחד. והנה ברגע שיצחק דואג לשידוך לאביו מגיע השידוך שלו מחוץ לארץ - **שידוך נכגש בשידוך!** ויסוד למדנו מכאן - כשאדם דואג לחברו הוא נענה תחילה. אין מצווה גדולה כעשיית שידוך, זה הדבר המשמח ביותר בחיי האדם כמו שכתוב בשיר השירים: "... ביום חתונתו ביום שמחת ליביו". שבת שלום - אבנר קוואס

השדכן: "תראה, הכלה קצת פוזלת, אבל קצת... החתן: "זה לא מפריע לי..." השדכן תופס אומץ: "היא גם נמוכה, ואין להם כסף..." החתן: "לא נורא, לא מפריע..." השדכן מתלהב: "היא גם צולעת, ברגל אחת..." החתן: "דווקא לא מפריע לי..." בשלב זה ההורים של החתן שואלים אותו "מה, לא מפריע לך כלום?". "למה שיפריע לי", שואל החתן, "שיפריע למי שיתחתן איתה בסוף..."

דריחה



אדם אומר בכוונה "ונפשי כעפר לכל תהיה" ולאחר התפילה אין יותר קפדן וגאותן כמוהו. (החיד"א)

פתגם השבוע





קשב וריכוז - חלק א'

בדורנו התפשטה תופעה שפוקדת כמעט כל בית - בעית קשב וריכוז. המשימה בחינוך וגידול הילדים עם בעיות כאלה אינה קלה. כמו כן ההתנהגות מולם וצורת הטיפול בהם אינה צורה רגילה אלא דורשת הדרכה והמון סבלנות. הרופאים מסבירים שבעיות קשב וריכוז נובעת מחוסר איזון בין שתי האונות במוח. בילד רגיל מופרש חומר מסויים הגורם לתאום בין שני חלקי המוח, ואז הוא מרוכז ויכול לחשוב בצורה מאוזנת וללא דחפים לזוז ולאבד ריכוז. כדי שהוא יפריש חומר זה ישנם מספר דרכים. הראשון שבהם הוא נטילת כדורים שעושים את הפעולה הנדרשת באופן מידי. והשני הוא פעילות ספורטיבית ומאמץ גופני שגורמים להפרשת החומר הזה. כמוכן שישנם דרגות רבות בין ילד לילד בבעיות קשב וריכוז, יש שסובלים מזה בצורה קלה ויש שממש נאבקים

בבעיה ותגובותיהם הרבה יותר חריפות. כמה מתבטאים בעיות הקשב והריכוז? ישנם שני סוגים: א. חוסר ריכוז כתוצאה מחלמנות או רחפנות והתנתקות מסוימת מהסובב. ב. בעיות קשב שנובעת מקפיצויות חוסר שלוה, חוסר יכולת לשבת במקום אחד זמן סביר, וחוסר שקט. בדרך כלל ילדים הסובלים מכך יכולים לקום באמצע השיעור ולצאת בלי רשות מהמורה, לשיר תוך כדי השיעור, לשרוק, להציק בצורה מוגזמת לסובבים אותם, או פשוט לחלום ולהירדם באמצע השיעור והפעילות. לרוב נוטים הילדים עם בעיות כאלה לישון שעות רבות בצורה מוגזמת. גם השינה שלהם מאד חזקה וקשה מאד להעירם. מאידך יש להם כישרון קליטה מדהים, זיכרון נפלא, ורבים מהם מאד כישרוניים. אם כן, הורים יקרים יש כאן "אליה וקוץ בה", כלומר לנוכח העובדה שהם חסרי ריכוז יש להם מעלות רבות שאין לילדים אחרים. בשבוע הבא נלמד את דרכי העזרה והטיפול בבעיות אלו.

סיפור לשבת



מלימוד התורה אף פעם לא מפסידים...

מסופר על הרב לודמיר זצ"ל מצפת, שהיה מתפרנס מחנות שהייתה פתוחה במשך כמה שעות ביום. עיקר יומו היה בבית המדרש. כך נהג מדי יום ומעולם לא חרג ממנהגו. גם רעייתו הצדקנית וילדיו ידעו שאסור להפריע לו בלימודו.

פעם הזדמן לצפת סוחר עשיר מלבנון ששמע על סחורה מסוימת שהייתה תקועה זמן רב בחנותו של הרב, וביקש לרכוש את כל הסחורה בכסף מלא ובמזומנים. אשתו של הרב הודיעה לסוחר כי כרגע בעלה לומד ואי אפשר להפריע לו, אך לאחר שהפציר הסוחר באישה, שלחה את בנה כדי שיבשר לרב על בואו של הסוחר. אולם הרב מיאן לשמוע ונשאר בשלו. שמע זאת הסוחר, והלך לו.

הרבנית בקשה ממנו שימתין עוד כמה דקות והיא עצמה נגשה לבית המדרש והציעה לבעלה שיגיע עכשיו, ואח"כ היא תיתן לו ללמוד שלשה חודשים רצוף בלא לפתוח את החנות כלל, העיקר שישתחררו מהסחורה התקועה אצליהם זמן רב. אך הרב נותר בסירובו, ואמר שה' הוא שולח הפרנסה, ועל הלימוד לא מוותרים!! הרבנית עשתה את רצון בעלה ושחררה את הסוחר הערבי לדרכו.

תמהו תלמידיו: "הרי הרבנית אמרה דברים של טעם. שלושה חודשים תמורת שלוש שעות של ביטול תורה, ומדוע הרב סירב?!". הסביר להם הרב בנחת ובשלווה: "הרי באותן שעות שאני לומד, עומד כאן היצר הרע וחורק עליי את שיניו בכעס. הוא שולח לכאן לבית המדרש את כל המניעות האפשריות כדי להפסיק אותי מלימודי. יודע הוא

היצר שברגע שאפסיק פעם אחת את הקביעות שלי ואצא מבית המדרש לפני השעה הקבועה, הרי גם מחר ומחרתיים הוא ישלח לי סוחרים נוספים שגם הם יצליחו לבטל אותי מלימודי, ואז אומר לעצמי: "הרי גם אתמול הפסקת את לימודך, ומה היום מיומיים?", לכן אפילו שדבריה של אשתי היו דברי טעם, לא רציתי להפסיק את השיעור. הקב"ה שהוא זן ומפרנס לכל, ישלח לי את עזרתו ממקום אחר". בסופו של דבר, השיירה של הסוחר הערבי נתקעה בדרכה, והערבי חזר לביתו של הרב וביצע את העסקה על הצד הטוב ביותר. אכן, מלימוד התורה אף פעם לא מפסידים...

תאיר פנים לבן שלך!

סיפר מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף זצוק"ל: מעשה ביהודי אשר בנו יצא לתרבות רעה, רח"ל, והיה הולך מדחי אל דחי, והאב מרוב כעסו היה צועק עליו ומבזה אותו, ובאחד הימים בא לפני אותו האיש וביקש ממני עצה כיצד להתנהג עם בנו.

אני הצעתי לו שמהיום והלאה ייקח את בנו ויראה לו פנים אוהבות, ואל יעיר לו הערות וביקורת, אלא יתחבב עליו, עד שהבן יחוש מעצמו שאביו אוהבו, וכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, ומשיחוש הבן שאביו אוהבו, הרי שהוא מעצמו ישמע לקולו וישתדל שלא לצערו.

ואותו האיש נהג כפי עצתי, וברוך ה' בתוך זמן קצר חזר הבן למוטב, ושבו בנים לגבולם בזכות מאור פנים והאהבה שהרעיף על בנו. ישמע חכם ויוסף לקח.

בשורה משמחת לתושבי לוד והסביבה

הרב אבנר קוואס

מגיע ללוד



"אין צו פלא אויפ'ן ים צו פלא אויפ'ר'ך"

עזרת נשים פתוחה

החל מתאריך 7 מרשיון (7.11) בשעה 20.45

תתקיים סדרה בת 7 מפגשים (כל יום שני)

עם הרב אבנר קוואס שליט"א בנושא זוגיות וחינוך ילדים.

המפגשים יתקיימו בבית כנסת "עוד יוסף חי"

שכונת בני יעיר (רח' בן שמן 1) לוד

עלות כניסה 20 ₪

בשורה משמחת בשעה טובה ומוצלחת

הרב אבנר קוואס

מגיע למרכזים הקהילתיים בעפולה לסדנא בת 7 מפגשים

בנושא:

זוגיות וחינוך ילדים

הסדנא תתקיים בימי שלישי החל מתאריך ז' מר חשוון (8.11.16 למניינם)

בשעה 20:30 בבית פוזנק גבעת המורה

תשלום 25 ₪ למפגש

לפרטים נוספים: 058-3200311